

de

ECHTE WAARHEID

een tijdschrift voor een zuiver begrip



**Staalgieten: toonbeeld van
het menselijk kunnen.**

Uit onze lezerskring

Hippies

„Wij — m'n echtgenoot en ikzelf — zijn Hippies en ik denk niet dat u ons erg sympathiek zou vinden. Dat is erg jammer, omdat we het met zoveel van wat u zegt eens zijn — liefde, eerlijkheid, vrede en de Bijbel. Velen van ons [hippies] kenden God niet totdat we LSD begonnen te gebruiken. We gebruiken het niet regelmatig, en hoewel we lang haar hebben zijn we erg schoon op onszelf! Verscheidene van onze vrienden zijn hippies en luisteren naar uw radiuitzending. Ik schrijf u dit allemaal, zodat u zich kunt realiseren dat de hippies niet een stel ongewassen leeglopers zijn die vijandig tegenover Jezus en zijn leerregels staan.”

Yvonne P., Rotterdam

• *Weet u zeker dat u de ware God hebt leren kennen? De Bijbel spreekt in II Corinthiërs 4:4 van de god van deze eeuw [wereld], die zich als een engel van licht voordoet (bfsd. 11:14), en zodoende de gehele wereld kan verleiden! (Openb. 12:9). Diezelfde Bijbel zegt in I Cor. 11:14 dat het een schande voor hem is, indien een man lang haar draagt . . .*

Op zoek naar God

„Ik ben een student aan de Economische Hogeschool in Rotterdam. Sinds ik hier begon te studeren, is het me steeds duidelijker geworden — mede door contact met andere studenten — dat massa's jonge mensen boordevol met vragen zitten, waarop ze geen antwoord krijgen. Wij kinderen van de 20e eeuw hebben geen dogma's nodig. Ik wil een van alle franje ontdane Christus — vrij van alle menselijke theorieën. Een eenvoudig evangelie is wat we nodig hebben, direct uit de Bijbel. Zo'n boodschap wordt door u gebracht. Uw *Echte Waarheid* helpt de mensen God te vinden en niet Hem te verloochenen.”

Cor B., Slikkerveer, Z. H.

Profetie

„Elke maand kijk ik reikhalzend naar de *Plain Truth* uit. Vooral nu we niet meer naar de zogenaamde Engelse

„piratenschepen” kunnen luisteren, mis ik erg de dingen die u te zeggen had, of liever gezegd, de manier waarop u uitlegde, wat de Bijbel te zeggen heeft.

Ik ben vermoedelijk te kort een lezer van uw boodschap, dat ik het altijd met u eens kan zijn, speciaal wat betreft de profetieën, waarvan u zegt dat ze voor de tijd waarin we nu leven geschreven zijn. Toen ik sommige, niet alle, profetieën die u aanhaalt, opzocht en doorlas, kreeg ik de indruk, dat ze geschreven waren voor een tijd, die inmiddels historie is geworden. Heeft u op dit gebied ook het een en ander gepubliceerd?”

J. L., Zwollerkarspel

• *Profetieën in uw Bijbel die betrekking hebben op onze tijd, zullen in een van de volgende nummers van De ECHTE WAARHEID behandeld worden.*

Ambassador College

„Mijn bezoek aan Ambassador College was in meer dan één opzicht onthullend te noemen. Het was feitelijk je reinste ontdekking! Voor een buitenstaander doet de sfeer daar zó stimulerend en opbeurend aan! Zo'n individu — ikzelf — kreeg de indruk, dat ze daar kon vinden, wat ze nergens anders heeft aangetroffen. Mag ik u hartelijk bedanken voor die indruk?”

Daniele B.,
Luik, België

• *Daniele loopt nu college in Pasadena, Californië, waar ze een gewaardeerde medewerkster aan La PURE VERITE, de Franse editie van De ECHTE WAARHEID, is geworden.*

Tornado

„Ik neem aan dat u gehoord zult hebben van de tornado die verleden zomer vanuit Frankrijk over Nederland trok. Eén dorp werd bijna geheel verwoest en een ander zwaar beschadigd. Ook Nederland heeft de laatste tijd zwaar van het weer te lijden gehad.”

David N., Baarn

• *Lees in ons artikel „Tornado's verwoesten de wereld” over de betekenis van deze natuurverschijnselen.*

de ECHTE WAARHEID

een tijdschrift voor een zuiver begrip

le jaargang

No. 2

Wereldoplage 1 395 000

Versijnt elke maand in Pasadena (Californië, USA), Watford (Engeland) en North Sydney (Australië). Uitgave en redactie: Ambassador College. Printed in England. Copyright © 1968 Ambassador College (U.K.) Ltd. Alle rechten voorbehouden.

— HOOFDREDACTIE —

HOOFDREDACTEUR

HERBERT W. ARMSTRONG

ADJ. HOOFDREDACTEUR

GARNER TED ARMSTRONG

— CENTRALE REDACTIE —

Dr. Herman L. Hoeh

Roderick C. Meredith

Redacteuren en Medewerkers

Dibar K. Apartian, David Jon Hill, Paul W. Kroll, Richard F. Plache, Albert J. Portune, Eugene M. Walter.

Buitenlandse Redacteuren

Engeland: Raymond F. McNair

Australië: C. Wayne Cole

Zuid Afrika: Ernest Williams

Duitsland: Frank Schnee

Zwitserland: Colin Wilkins

Filippijnen: Gerald Waterhouse

Zuid Amerika: Enrique Ruiz

Administrateur

Albert J. Portune

— Nederlandse Editie —

HOOFDREDACTEUR

Dick Gagel

Redacteuren

Herman Louter

Jo van der Wende

Han Wilms

Secretaressen

Iepke Klarenberg

Sipke Tenty

UW ABONNEMENT is reeds door anderen betaald. Exemplaren voor massaverspreiding worden niet ter beschikking gesteld. Niet in de handel verkrijgbaar.

Abonnees woonachtig in EUROPA, AFRIKA of AZIE gelieven hun correspondentie te richten aan AMBASSADOR COLLEGE, Postbus 496, Arnhem, Nederland; indien woonachtig in AUSTRALIË, Nrd. en Zd. AMERIKA: AMBASSADOR COLLEGE, P.O. Box 1030, Pasadena, California 91109, USA. BELANGRIJK: Opgave van adreswijziging gaarne drie weken van te voren, met vermelding van zowel OUD als NIEUW adres.

Persoonlijk Gesprek

met Herbert W. Armstrong

WANNEER men een boodschap hoort, die „totaal anders” is, dan zullen sommigen natuurlijk vragen: „Wie zijn jullie?” Het is dezelfde boodschap, die ook door Jezus werd gepredikt, en toen stelden de mensen dezelfde vraag: „Wie is hij?” Sommigen zeiden, dat Hij Elia was; anderen, Jeremia of één der profeten. De zegliden van de Farizeeën zeiden, dat Hij een valse profeet was.

Sommigen vroegen Johannes de Doper, of hij de Christus of Elia was. En hij antwoordde: „NEE!” Hij was niet eens waardig Christus’ schoenriemen los te maken, zei hij.

Wie was hij dan? Johannes antwoordde, dat hij slechts een stem in de woestenij van religieuze verwarring was en de mensen opriep zich te bekeren!

De BOODSCHAPPER is *niet belangrijk* — *het bericht* wat hij brengt, daar gaat het om! Of het de *waarheid* is — dat is van belang. Waarom wil men steeds *mensen* volgen? Waarom kijken we altijd naar de man — om òf een aanhanger òf een tegenstander en vervolger van die *man* te worden?

De bestrijders van de waarheid kennen deze menselijke karaktertrek maar al te goed. De Farizeeën maakten er gebruik van, om de mensen tegen Jezus te bevooroordelen. Zij noemden hem een valse profeet. Zij probeerden zijn gezag afbreuk te doen, door te vragen: „Heeft soms een van de oversten in Hem geloofd, of van de Farizeeën?” Jezus’ optreden had zeer zeker niet „de zegen” van de grote geloofsrichtingen of hun leiders!

Aan de andere kant proberen de tegenstanders van Gods waarheid — de *werkelijk* valse profeten (en Jezus zei, dat er VELE zouden komen!) — het volk te verlokken, hun richting aan te hangen, *hun* leiders eerbetoont te schenken en zulke „eerwaardigen” te volgen.

Meer dan dertig jaar lang heb ik in de PLAIN TRUTH — de Engelse editie van De ECHTE WAARHEID — het steeds weer gezegd: „Geloof *mij* niet — bewijs alles voor uzelf in de Bijbel — geloof *God!*” En wij zeggen nòg steeds: „Lees onbevangen en zonder vooroordeel en bewijs dan wat u leest: sla uw Bijbel open en geloof wat u daar vindt!”

Natuurlijk moet u allereerst vaststellen, of de Bijbel geloofwaardig is. Kan men God aan zijn Woord houden? Heeft u voor uzelf bewezen dat God werkelijk bestaat? Lees het artikel „Bestaat God?” in ons September nummer, of indien u dat nummer niet heeft, schrijf ons om een gratis exemplaar.

Als u naar de waarheid zoekt, dient u de zekerheid te hebben, dat God bestaat en dat de Bijbel zijn Woord is — dat er op te bouwen valt. Wanneer wij dan het Woord van God getrouw weergeven, precies zoals het in de Bijbel staat, dan kunt u er van overtuigd zijn dat wij u de waarheid gebracht hebben. Indien wij of iemand anders *niet* in overeenstemming met Gods Woord zijn, dan komt het omdat de *mens* fout is en een onwaarheid verkondigt (Jes. 8:20).

Wanneer u eenmaal dat bewijs in handen heeft en daardoor van de absolute betrouwbaarheid van de Bijbel overtuigd bent, dan bezit u een hechte grondslag voor uw geloof, die niet van de overtuigingskracht van *mensen* afhangt. „God is waarachtig en ieder mens leugenachtig” (Rom. 3:4).

Indien u de Bijbel geloven kunt, dan weet u ook dat de gehele wereld tegenwoordig in godsdienstige zin *verleid* is — ja, *alle volken*. Of deze conclusie van de Bijbel *klopt* — òf u kunt de Bijbel niet geloven, en u heeft voor de waarheid uiteraard geen grondslag meer!

(Vervolgd op pagina 6)

In dit nummer

Uit onze lezerskring	2
Persoonlijk gesprek	3
Tornado’s verwoesten de wereld	4
Waarom zijn wij geboren?	7
De bijbel beantwoordt korte vragen van onze lezers	15
Wat is de betekenis van het HUWELIJK?	16
PROFETIE wordt vervuld in actueel WERELDNIEUWS	19



Foto: Armco Steel

Het imponerende schouwspel van een staalgieterij in vol bedrijf laat nooit na een diepe indruk bij de toeschouwer te maken. Toch is dit slechts één aspect van de veelzijdige begaafdheden van de mens, die hij op ontelbare wijzen weet te uiten. Sommige dieren zijn ook tot frapante prestaties in staat, zoals de bevers met hun dammen, maar al hun bouwwerken volgen slechts één patroon. Waarom dit grote verschil tussen mens en dier? Het antwoord hierop vindt u in het artikel op pagina 7: *Waarom zijn wij geboren?*

Tornado's verwoestten de wereld

Wederom heeft noodweer op diverse plaatsen dood en verwoesting rondgezaaid. WAAROM vinden zulke dingen plaats — en houden ze voor u ook een betekenis in? Deze reportage uit het zwaarst getroffen gebied onthult de oorzaak!

door Eugene M. Walter

ZEVENENZESTIG tornado's ploegden zich in een etmaal tijds een weg dwars door 11 Staten van de USA. Hagel, storm en windhozen veroorzaakten 146 plaatselijke rampen. Meer dan 70 personen verloren het leven en 1 000 liepen verwondingen op. Meer dan 1 000 woningen werden vernield en een veelvoud hiervan in min of meerdere mate beschadigd. De aan huizen, scholen, bedrijven, op het veld staande gewassen en veeteelt toegebrachte materiele schade beliep ettelijke miljoenen guldens.

Dat waren de grimmige statistieken, die de laatste serie catastrofes in het weer, welke de wereld kortgeleden trof, in z'n kielzog meevoerde. Ditmaal waren het speciaal de Verenigde Staten waar de rampen toesloegen — vanaf Texas in het uiterste zuiden tot Minnesota aan de Canadese grens, en van het Mississippi-gebied in het westen tot aan de staat Ohio. Het ergste was wel het universiteitsstadje Jonesboro in het noordoosten van Arkansas getroffen.

De dood in de nacht

Veel inwoners van Jonesboro waren er van overtuigd dat ze zich buiten het bedreigde gebied bevonden, en zaten voor de tv of maakten zich gereed om naar bed te gaan of waren met iets anders bezig. Maar plotseling, tussen half-tien en kwart voor tien, wervelde een tornado over het zuidoostelijke deel van de stad. (Volgens diverse ooggetuigen waren het er twee).

Het bericht van deze ramp bereikte in korte tijd de overige delen van de stad en omliggende gemeenten. Met

een werkelijk prijzenswaardige dienstvaardigheid, samenwerking en snelheid begonnen studenten en burgers zich bij de politie en de Nationale Garde aan te melden om hulp te verlenen, waar die maar nodig was.

Tegen de morgen werd langzamerhand de totale omvang van de ramp duidelijk. Onbeantwoord bleef evenwel de vraag, waar velen zich mee bezig hielden: WAAROM?

De grote vraag

„De mensen hier vragen zich af, waarom, *waarom*, WAAROM zulke

dingen gebeuren”, zei een oude man wiens getrouwde kinderen hun huizen verloren waren.

Hier in een „bijbelvaste” streek, spreken de mensen over God — en zeker in tijden van rampspoed. Maar ze begrijpen Gods Plan en Doeleinde niet. De meesten van hen begrijpen niet, dat God hen door rampen wil aantonen, dat *er iets niet in orde is* — dat ze tegen Hem *zondigen*.

Maar waarom heeft God dan precies Jonesboro uitgekozen, om zijn waarschuwing bekend te maken? Wordt hier

Een tornado richtte afgelopen Juli voor miljoenen schade aan in Pforzheim, W. Duitsland.

Foto: dpa-Bild





de meeste misdaad bedreven of vieren overspel en echtbreuk hier hoogtij?

Helemaal niet!

Het is een aardig stadje van 27 000 inwoners — netjes en rustig. En de mensen zijn er vriendelijk en gastvrij.

Maar ondanks dit heerst er — evenals overal elders op deze aarde — *zonde!* Maar vermoedelijk wordt dat hier nog minder dan ergens anders erkend.

Velen voelen zich hier zó knus, zijn zó zelfgenoegzaam en zo *zelf-verzekerd*. Ze zijn er van overtuigd, niet te zondigen — hoewel ze *niet weten, wat zonde is*. Ze leggen zich maatstaven aan, naar wat *zijzelf* voor „zonde” houden, in plaats van de door God gegeven definitie, die in de bijbel staat. GOD is degene, die uitmaakt wat zonde is en wat niet!

Wat Jonesboro en andere steden, die door tornado's werden getroffen, overkwam, is maar van betrekkelijk *bescheiden* omvang vergeleken met datgene, wat *al* onze steden en dorpen nog te wachten staat, indien we onze manier van leven niet veranderen.

buren werd geslingerd. Hij bracht het er op onverklaarbare wijze levend af, maar zijn hele gezin vond de dood en zijn huis is nu een puinhoop.

Een andere man zei: „Ik wist dat het op ons toekwam, want het licht ging uit”. Maar ook hij sloeg de waarschuwing in de wind. Hij stak een petroleumlamp aan en ging door met z'n beeldverhaal te lezen, totdat de storm plotseling z'n huis van de fundering lichtte en het aan de overkant van de straat tegen de grond smakte. Hijzelf overleefde de tragedie.

Maar er was ook een ander gezin, dat niets aan het toeval overliet. Zeven



Foto's: Ambassador College

Vernielde school (links boven) en het gezin, dat de stormnacht in hun schuilkelder overleefde.

Tref voorbereidingen om te overleven!

Staanste op een ruïne van versplinterd hout, dat eerst z'n huis was geweest, vertelde de eigenaar me op moedeloze toon wat hem was overkomen. Hij had op de tv gezien dat de tornado naar de streek waar hij woonde, op weg was. „Maar”, zo zei hij, „ik dacht dat zo iets altijd ergens anders gebeurt”. En zodoende bleef hij met z'n gezin eenvoudig zitten. Hij kon niet geloven, dat zo iets *hem* kon overkomen — totdat hij met stoel en al over het huis van z'n

jaar geleden hadden ze, diep onder de grond, een schuilkelder aangelegd, waar hun burens om lachten en de spot mee dreven. Toen de windhoos naderde, gingen ze hun schuilkelder in. Alle huizen in hun blok werden beschadigd, ook het hunne. Maar hoewel er twaalf van hun burens in het stormgeweld omkwamen en velen zwaar gewond werden, liepen zij zelf geen schrammetje op.

Kunt *u* uit dit voorbeeld een les trekken? Het ziet er niet naar uit, dat een *stad* of een *natie* in deze tijd tot

inkeer zal komen. Maar u als enkeling kunt berouw over uw zonden hebben en uw levenswijze veranderen. Indien u dat doet, dan belooft God u voor de komende jaren, waarin geen schuilkelder of zelfs bunker helpen zal, Zijn bovennatuurlijke bescherming!

Trek lering uit wat Jonesboro overkwam. Kunt u zich veroorloven een waarschuwing als deze naast u neer te leggen?

Persoonlijk Gesprek

(Vervolg van pagina 3)

Bestaat er ergens iets *schokkender*, of *moelijker* te geloven bewering dan deze simpele bijbelse uitspraak, dat de *gehele* wereld op religieus gebied verleid is?

Ik kon me dat 41 jaar geleden eenvoudig niet voorstellen — totdat ik het bewezen zag! En zelfs toen duizelde het me nog — ik was volkomen de kluts kwijt. Ik zag met m'n eigen ogen in de Bijbel precies het tegenovergestelde van wat men mij van jongs af aan op zondagsschool had bijgebracht. En de waarheid viel niet gemakkelijk aan te nemen! Toch zag ik het duidelijk zwart op wit voor me staan!

Als wij nu in het jaar 30 n. Chr. zouden leven en u zou een reis naar Jeruzalem maken en daar een normaal uitzijnde jongeman van ongeveer 33 jaar oud zien, die tot een menigte mensen spreekt en hen dezelfde dingen leert, die u op deze bladzijden leest, dan was het u toen evenzo verbazingwekkend voorgekomen als nu — en dat was ook het geval voor de toenmalige toehoorders. Boven het hoofd van deze jonge man zweefde geen stralenkrans. Niets tekende hem als de Messias, de Zoon van God.

Wat hij leerde was van zodanige aard, dat het u toen ook met stomheid geslagen zou hebben. Deze man sprak dogmatisch, met beslistheid, met gezag en autoriteit. Waarschijnlijk had u ook gezegd: „*Wie denkt bij eigenlijk dat hij is?*”

Hoe had u toen kunnen bewijzen of hij een dienaar van God was? Zou u zich tot de leiders van de toenmalige geloofsrichtingen hebben gewend, om uit te vinden hoe zij tegenover hem

stonden? Die zouden u verteld hebben: „Hij is een valse profeet — een dwaal-leraar — een sektarier!”

Of zou u gedaan hebben, wat ook de inwoners van Beréa deden en waar ze een pluim voor kregen, toen ze de apostel Paulus dezelfde leer hoorden verkondigen? Zij luisterden zonder vooroordeel en gingen dagelijks de Schriften na, of de dingen waar ze over hoorden spreken, ook zo waren. Zou u de mens Jezus Christus van Nazareth becristiseerd hebben, *of op de vruchten gelet* hebben, die het gevolg waren van Jezus' prediking?

Johannes de Doper zond na z'n gevangenneming twee van z'n discipelen naar Jezus om vast te stellen of Hij werkelijk de Messias was. Jezus vestigde alleen maar de aandacht op de resultaten. „Gaat heen”, zei Jezus tot hen, „en boodschapt Johannes wat gij *gezien* en *gehoord* hebt” (Lucas 7:22).

Jezus kwam, om het Werk van God in de nieuwtestamentische tijd te beginnen — dat is de periode tot aan zijn wederkomst. Hij zei, dat Hij van zichzelf niets doen kon — dat het de kracht van Gods Geest in hem was, waardoor zijn daden — het Werk van God — werkelijk uitgevoerd werden. Nadat hij de oorspronkelijke twaalf apostelen uitgekozen, onderwezen en opgeleid had, en nadat Hij zijn bloed voor de zonden der wereld vergoten had en uit de dood opgestaan was, voer Hij ten hemel op. Daarna zond Hij de Heilige Geest, die in zijn discipelen en in alle leden van zijn Kerk intrek zou nemen.

Dezelfde Geest, die Hem in zijn menselijk lichaam kracht verleende, vervulde nu ook de levens van al zijn discipelen, die tezamen zijn Kerk vormden. Zodoende werd de Kerk van God in haar geheel het Lichaam van Christus. In dit door de Heilige Geest bezielde Lichaam — in deze *gemeenschap* of groep van personen — staat Jezus Christus ook vandaag nog in het middelpunt. Hij is de Leider, het levende Hoofd. Het Lichaam is zijn instrument, waardoor Hij tegenwoordig het Werk van God uitvoert.

Waar bestaat dat Werk uit? Wat valt er te doen? Christus gaf het ant-

woord hierop in zijn grote opdracht: „Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.”

Hij had evenwel ook een grote afvalligheid voorspeld. Hij had geprofeteerd dat „wolven in schaapskleren” de wereld zouden verleiden. Hij had gezegd, dat ze zich in de Kerk zouden indringen en voorgeven, in zijn naam te komen. Zich voordoend als Christenen, zouden ze *de gehele wereld VERLEIDEN*. Dat is gebeurd!

Twee perioden van elk 19 jaar lang verkondigden de oorspronkelijke apostelen zijn evangelie — de blijde boodschap van het *Koninkrijk Gods*. Maar in het jaar 69 n. Chr. vluchtten ze en in 70 n. Chr. werd Jeruzalem belegerd. De schijn-apostelen van Satan (II Cor. 11:13-15) hadden tegen die tijd de Kerk ondermijnd en zulke macht verkregen, dat ze de ware Kerk van God voor ketters uitmaakten en door vervolging en politieke invloed *verbinderen* konden, dat het oorspronkelijke evangelie, dat Christus gebracht had, nog langer verkondigd werd.

Bijna negentien eeuwen lang werd het evangelie niet op een wereldspannende schaal gepredikt. De wereld werd ertoe verleid, een *valse* evangelie aan te nemen. In deze tijd heeft Christus zijn Werk weer twee perioden van 19 jaar elk ter beschikking gesteld, om zijn evangelie in voorbereiding tot zijn *wederkomst* te verkondigen.

Hij zei: „En dit *evangelie van het Koninkrijk* zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een *getuigenis* voor alle volken en dan zal het einde [van dit tijdperk] komen” (Matth. 24:14).

De ECHTE WAARHEID is het werktuig in de handen van Christus, Die het met *macht* gebruikt.

Ja, zijn boodschap is ook vandaag nog schokkend. Andermaal is het de Stem in een woestijn van religieuze verwarring!

Wie we zijn is niet belangrijk. Wij zijn mensen evenals u, evenals iedereen die deze regels leest. Maar let op de *vruchten* die voortgebracht worden! Dit is Gods Werk — en *Christus* bestuurt het. *Dat* is belangrijk!

WAAROM ZIJN WIJ GEBOREN?

Zijn we slechts op de wereld gekomen, om na een betrekkelijk korte tijd te sterven en voor altijd van deze aarde te verdwijnen? Wat is de zin van ons bestaan, als een Derde Wereldoorlog alle leven op onze planeet kan wegvagen?

door Herbert W. Armstrong

DAGBLADREDACTEUREN, geleerden en hoge militaire autoriteiten spreken niet meer over „ingeval van een Derde Wereldoorlog...” — ze spreken nu alleen maar over *wanneer*, en *hoe* die zal komen.

Vooraanstaande geleerden van wereldnaam geven openlijk toe, dat ze het ergste voor de toekomst vrezen!

Atoombommen bij de duizenden en andere nieuwe uitvindingen voor massaslachting en verwoesting, die naar men zegt nog afgrijselijker zijn dan de waterstofbom — wapens, die het menselijk voorstellingsvermogen te boven gaan — vormen zo'n *schrikbarend* beeld, dat zij iedereen het angstzweet wel zou *moeten* uitbreken!

Niemand gelooft nu meer, dat MENSEN, gedreven door hartstochten, partijdigheid, hebzucht, nationale aspiraties en belangen, die ze argwanend beschermen, in staat zullen zijn, de wereldwijde catastrofe te voorkomen, die volgens deskundigen alle levende wezens van de aardbodem zal kunnen wegvagen.

Een somber beeld? Ja, maar het is de WERKELIJKHEID. Dit is de toestand, *die we onder ogen moeten zien*.

Dit is de wereld, waarin we zullen leven — of STERVEN!

Is het daarom een wonder, dat zoveel mensen — voor zover ze in dit verband aan de Almachtige beginnen te denken — zich gaan afvragen: „WAAROM, laat God, als Hij bestaat, toe dat er oorlogen zijn? WAAROM duldt God zo'n vreselijke HEL op aarde?”

Waarom schiep God de menselijke familie? *Waarom* heeft Hij ons *anders* dan de rest van de levende wezens gemaakt en ons de heerschappij erover gegeven? Daar is wel degelijk een reden voor! Kijkt eens om u heen. Let eens op al de verschillende soorten en vormen van levende wezens. Hoewel God ze alle geschapen heeft, hoeveel schepsels treffen wij daaronder aan, die in staat zijn om te denken, te ontwerpen, te beramen en dan het uitge-

dachte of het ontwerp tastbare realiteit weten te maken?

Waartoe de mens in staat is

Door zijn *creatieve gaven* staat de mens op een oneindig hoger niveau dan het dierenrijk. Natuurlijk kan niemand anders dan God *scheppen* in de zin van iets in het leven roepen, dat daarvóór in tastbare vorm nog niet bestond. Maar het veranderen van bestaande materialen en deze op een

Zijn wij gedoemd om in de schaduw van experimentele H-bomwolken te leven en uiteindelijk in een alles vernietigende nucleaire oorlog om te komen?

Foto: U. S. Air Force





Foto's: Ewing Galloway

Door instinct geleid bouwen bevers dammen, maar al hun dammen volgen dezelfde opzet.

nieuwe en andere manier samenvoegen — m.a.w. voorwerpen of objecten *construeren* — komt het werkelijke scheppen dicht nabij en wordt ook vaak zo aangeduid.

Hoeveel levende wezens kunnen denken, plannen maken, ontwerpen en vervolgens de ideeën ook praktisch uitvoeren? Door hun instinct geleid kunnen bevers dammen maken. Maar al deze dammen zijn gemaakt volgens hetzelfde model. De bever kan niet een ander patroon uitdenken en iets nieuws, iets anders maken. Mieren kunnen mierenheuvels maken, mollen en ratten kunnen hollen en gangen graven en vogels

bouwen nesten. Maar ze volgen altijd hetzelfde patroon. Er is geen originaliteit, geen uitdenken en ontwerpen van een nieuw idee, geen *nieuwe* constructie.

Alleen de mens kan dat! Hij kan grote dammen ontwerpen en bouwen. De mens kan lange tunnels onder bergen en rivieren aanleggen. De mens kan auto's, vliegtuigen, slagschepen en onderzeeboten ontwerpen en bouwen. Van alles wat door God geschapen is, is *alleen* de mens in staat, een werkelijk **SCHEPPEND** vermogen te benaderen.

Maar God heeft het vermogen van de mens beperkingen opgelegd! Waarom?

Waarom het menselijk vermogen begrensd is

Nu pas, in het midden van deze twintigste eeuw, leert de mens eindelijk iets over het gebruik van atoomenergie. Hij is nog steeds aan het experimenteren, en werkt met inspanning van al zijn krachten aan raketten en ruimteschepen, die hem naar andere planeten moeten brengen.

Maar waarom is er paal en perk aan het menselijk kunnen gesteld?

Zijn we dan blind? Laten we eens zien, wat de mens met zijn door God gegeven capaciteiten om te ontwerpen en te construeren, heeft gepresteerd.

Duizenden jaren geleden leerde hij, om met ijzer, staal en andere metalen om te gaan. Hij maakte gereedschappen en bouwde woningen — maar hij maakte ook zwaarden en speren en trok er op uit om te *verwoesten*.

De mens leerde, om zich tot steden, groepen en naties te *organiseren*. Maar welk *doel* had hij met de organisatie, die hij onder beheer kreeg, voor ogen? Hij bundelde de bloem van de natie tot legers samen en begon te veroveren, te verwoesten en zich te verrijken door te *nemen*, inplaats van door te werken en te scheppen.

En zelfs in de vredige steden, land-

Deze gigantische Cosmotron maakt het de mens mogelijk, in de diepste geheimen van het atoom door te dringen, maar hoe wordt die verworven kennis toegepast?

Foto: Brookhaven National Laboratory, Upton, N.Y.



streken en naties, die zich niet in oorlog bevinden, proberen de hoge heren ten koste van hun medemensen hun eigen zak te spekken, en knoerij, corruptie en het misbruik maken van invloed nemen hemelgerende afmetingen aan!

De mens ontwerpt en bouwt schepen, die hem over de zeeën voeren, maar hij bewapent ze ook en verandert ze in instrumenten voor verovering. Hij maakt tractors en auto's — maar ook tanks. Hij leert vliegtuigen te bouwen en sneller te vliegen dan welke vogel ook, maar wendt daarna al zijn wetenschappelijk vermogen aan, om nog krachtiger straal- en raketmotoren voor gevechtsvliegtuigen en lange-afstandsbommenwerpers te ontwikkelen. Hij ontdekt dat de kennis, die God hem gaf, hem in staat stelt om springstoffen samen te stellen, waarmee hij

zo nodig bergen kan verzetten — maar al heel spoedig gebruikt hij de energie van zijn volk, om ten koste van miljarden guldens, sneller dan zijn burens atoombommen te vervaardigen en nu ook de waterstofbom, die een duizendmaal grotere vernietigingskracht bezit!

Een wijsgerige plattelandsdokter zei eens tegen me, dat hij tot de conclusie was gekomen, dat de mens alles, waar hij ooit in Gods schepping met z'n vingers was aangekomen, bevuild, bevlekt, bezoedeld en geruïneerd had. Dat gezegde leek me toen vrij kras. Maar de ontwikkelingen van de laatste jaren hebben meer en meer bewezen, dat hij het bij het rechte eind had.

Om maar eens een voorbeeld te noemen: GOD gaf aan de mens de vol-

maakte graankorrel — het ideale voedsel, dat alles bevat wat de mens voor zijn voeding nodig heeft, en wel in een uitgebalanceerde alkali-zuur verhouding, en nu, in hun hebzucht voor miljoenenwinsten, malen de grote meelbedrijven dit kostbare koren, halen de werkelijke voedingsbestanddelen eruit, ruïneren het en verkopen het aan ons in een vorm, die reumatiek, jicht, suikerziekte, nieraandoeningen, verkoudheid, koorts, hartklachten en nog meer ziekten veroorzaakt, teveel om hier op te noemen. De suikerraffinaderijen doen hetzelfde met de suiker. Het is tegenwoordig bijna onmogelijk, tenzij men als boer het zelf verbouwt, om voedsel te verkrijgen, dat niet door de mens geheel of gedeeltelijk van voedingskracht is ontdaan en bovendien vaak door conserveringsmiddelen vergiftigd

Loopkraan verplaatst een Atlas intercontinentale raket in de assemblagehal van General Dynamics Astronautics te San Diego, Californië.

Foto: General Dynamics



is geworden. Zo *verwoest* de mens zijn gezondheid; dat wil zeggen — *zichzelf*.

Ik hoef niet verder door te gaan. Kijk alleen maar om u heen, en u zult dezelfde conclusie moeten trekken. De mens, begiftigd met een deel van Gods SCHEPPINGSKRACHT, leidt dit vermogen om te ontwerpen, uit te vinden en te produceren, in banen die tot vernietiging leiden.

De wetenschap gedraagt zich als een amokmaker

Laten we eens naar de grote industriële bedrijven kijken, waar we zo trots op zijn. Hier zoemt en gonst het van de scheppende activiteit van de mensheid. De kolossale industriële ontwikkeling heeft de mens in staat gesteld, de diepste geheimen van Gods almacht en kunnen dichterbij te komen.

Maar hier kleeft een dodelijk gevaar aan!

De mensheid heeft z'n wetenschappelijke en technologische kunnen *veel sterker ontwikkeld dan zijn geestelijk vermogen om de vruchten van zijn arbeid in juiste en constructieve banen te leiden!*

En daardoor streeft hij het eigenlijke doel van zijn bestaan *voorbij!*

Wat *is* de zin van ons bestaan? WAAROM plaatste God de mens hier op aarde? WAAROM begiftigde God de mensheid met een klein deel van zijn eigen scheppingsmacht? *Waarom*, met andere woorden, *zijn wij geboren?* En WAAROM werden we geboren *als stervelingen?*

WAAROM heeft God de mensheid toegestaan, zijn bijna goddelijk verstand en kunnen om te zetten in verderf en vernietiging?

God is de grootste SCHEPPER — niet de grootste Vernietiger.

Satan is de Vernietiger.

Het gevaar van ongebreidelde macht

God heeft ons scheppingsvermogen geschonken, opdat we zouden leren, *creatief te handelen* — niet verwoestend! Wij moeten leren, deze creatieve gaven



Foto: Jet Propulsion Laboratory, Pasadena

Kosten noch moeite worden in de wedloop naar het heelal gespaard. Toch zijn aan het menselijk kunnen grenzen gesteld.





Bereiding van kleurstoffen in de filterpers van de Bayerfabrieken te Leverkusen — een voorbeeld van het scheppende vermogen van de mens!

in vreedzame en productieve banen te leiden — en ze niet voor schadelijke of destructieve doeleinden aan te wenden. God heeft ons daarbij tevens een vrije wil gegeven.

De ZIN van het leven bestaat dus niet alleen daaruit, *steeds meer* en *steeds grotere* krachten zoals dat van het atoom, te ontsluiten en over te kunnen beschikken, maar vooral de ons reeds beschikbare krachten leren te *beheersen* — ze zodanig toe te passen, dat ze ons kunnen helpen *goed* te doen, en zodoende vrede, geluk en voorspoed te garanderen! Deze krachten weten te beheersen, betekent *onzelf* te beheersen — met andere woorden: vorming van *goddelijk karakter!*

Heeft men dit vitale grondbeginsel eenmaal erkend en begrepen, dan zal men ook spoedig tot het inzicht komen, dat bij een scheppende groei de *omvang alléén* NIET de maatstaf voor werkelijke vooruitgang is. Waar het *allereerst*

op aankomt, is de *richting* waarin deze ontwikkeling zich begeeft.

Hoe groter de industriële macht van een land is, des te groter en gevaarlijker is ook de werking die daar van uitgaat, *indien die productieve energie ten kwade wordt aangewend.*

Men kan ook zeggen, dat macht, naarmate het toegepast wordt, tot óf goede óf slechte gevolgen leidt. Ongebreidelde of in verkeerde banen geleide macht is *gevaarlijk* en hoe groter de macht, des te groter is het daaruit voortvloeiende kwaad.

Geld betekent macht in deze wereld. De *liefde voor geld* is slechts een vorm van hebzucht, en wanneer macht over geld door begeerte en het streven naar meer macht wordt geregeerd, is onheil het gevolg.

Maar *geld op zichzelf* is niet slecht. Op een juiste, nuttige en godvrezende manier gebruikt, wordt geld een grote zegen, en hoe meer het op die manier

wordt gebruikt, des te rijker zijn de zegeningen.

Het wezen van ons bestaan ligt *niet* daarin, te onderzoeken hoe we de krachten, die God ons gegeven heeft, kunnen ontplooiën, maar veeleer in de juiste *bestemming*, de ideale *toepassing* en de verstandige *beheersing* van die krachten. Wat grootte als zodanig betreft: de gigantische industrieën, projecten en prestaties van alle naties tezamen genomen zijn niets meer dan „een druppel aan een emmer” (Jes. 40: 12-18), vergeleken bij GODS ALMACHT!

Wij leven hier op deze aarde met de uitdrukkelijke bedoeling om te leren, hóe deze krachten op de juiste manier toe te passen! De door God in het leven geroepen krachten zijn zo overweldigend, dat het menselijke verstand er zich geen voorstelling van kan maken! Wanneer we evenwel in het kleine getrouw zijn, zal God ons later GROTERE dingen toevertrouwen, wanneer we in zijn Koninkrijk wedergeboren worden. Ons huidige leven is een oefenschool!

Welke vermogens en krachten staan

Foto: Kaiser Steel Corp.

Deze reusachtige hoogoven heeft zijn plaats in de industriële ontwikkeling. De mens moet evenwel nog leren, zijn prestaties in de juiste banen te leiden.

UITZENDTIJDEN

„De WERELD VAN MORGEN”

EUROPA

In het Engels —

MANX RADIO — 188 m. (1594 kHz.) middengolf, 2:45, 7:45 n.m. — Zondag, 10:30 v.m., 7:30 n.m. — Maandag — Zaterdag; 89 Mhz. ultra korte golf 7:45 n.m. Zondag, 7:30 n.m. Maandag — Zaterdag.

In het Frans —

RADIO LUXEMBOURG — 1293 m., 5:30 v.m. Maandag, 5:15 v.m. Dinsdag, Vrijdag, 5:10 v.m. Donderdag.

EUROPE No. ONE — Felsberg en Sarre, Duitsland — 182 kHz (1647 m.), 1 v.m., 5:52 v.m. Zondag, 5:37 v.m. Woensdag, Zaterdag.

In het Duits —

RADIO LUXEMBOURG — 49 m. (6090 kHz) kortegolf, 208 m. (1439 kHz) tussengolf, 6:05 v.m. Zondag, 5:00 v.m. Maandag, Dinsdag, Vrijdag.

ZUID AMERIKA

In het Engels —

RADIO ANTILLES — Montserrat, W.I. 930 kHz, 6:30 n.m. dagelijks.

RADIO SURINAM — Parimaribo — 620 kHz, tussen 7 en 8:30 n.m. of tussen 12 en 1:00 n.m.

ons nu ter beschikking? In welke mate weten we ze te beheersen en op de juiste manier toe te passen?

Wat wij kunnen doen

Laten we eens in de eerste plaats ons *temperament* bekijken! Sommigen hebben een gelijkmatig temperament, terwijl anderen meer uitgesproken van aard zijn. De een is opgewekt en actief, de ander neerslachtig en traag. Leren wij ook, onze gemoedsaard te beteugelen en te regeren?

Onze *stem* is weer een ander geval. Gebruiken we die als een onbeheerst krijsend en grauwend beest — en schreeuwen en vloeken we — of beheersen we onze stem en oefenen ons, rustig, vriendelijk en beleefd te spreken en gebruiken we onze stembanden voor waar ze toe in staat kunnen zijn, alleen maar wanneer het werkelijk zin heeft?

Onze *persoonlijkheid* kan, wanneer we die ontwikkelen en aanwenden om anderen op de juiste manier te boeien, een middel zijn om invloed uit te oefenen, vreugde en inspiratie aan anderen te geven en hen te leiden, zoals ze geleid behoren te worden. De

meeste mensen ontwikkelen hun persoonlijkheid niet. Ze zijn en blijven bekrompen. Ze doen zich geen moeite hun kennis te verrijken of zich verder te ontwikkelen — en toch is een charmante en boeiende persoonlijkheid één van de grootste krachten ten *goede*, waar de alwijze God ons mee begiftigde.

Ons geld — ons inkomen — is een macht, die God ons toestaat te bezitten. Besteden we het alléén maar voor onze noodzakelijke levensbehoeften en voor zelfzuchtige genoegens en begeerten?

UW omstandigheden

Gaat u nu verder eens uw eigen situatie na! Denkt eens goed na over de omstandigheden waarin u leeft. Welke machten, welke mogelijkheden staan er tot uw beschikking?

Wellicht oefent u door uw beroep een niet onaanzienlijke invloed uit. Wellicht heeft u alleen maar over uzelf te beschikken.

Ga voor uzelf na, waar u persoonlijk invloed over uitoefent. Vraag uzelf af, hoe u die macht *nu* gebruikt.

Ontwikkelt u zich in de correcte uitoefening van die macht? Weet u zichzelf steeds beter te beheersen? Leert u verkeerde begeertes, zelfzuchtige motieven en ijdelheid te onderdrukken? Indien een werkelijk grote *macht* u in de schoot zou worden geworpen, zoiets als het beheer over dertig miljoen gulden of een wijdvertakt industriebedrijf — zou u dan in staat zijn, die macht zó te hantieren en uit te oefenen, zoals God het wilde hebben?

Weet u dat heel zeker? Wel, hier is de proef op de som:

Als u *nu* de *geringe* machten die u ter beschikking staan, zoals uw temperament, uw stem, uw persoonlijkheid of uw huidig, mogelijkwijze bescheiden inkomen op de juiste wijze weet te beheersen, dan kan u waarschijnlijk ook zonder al te veel bezwaar een grotere macht toevertrouwd worden. Maar als u nog niet geleerd heeft, zelfs deze naar verhouding kleine vermogens, waar God u tot dusverre mee bedeed heeft, werkelijk te beheersen en op constructieve wijze te gebruiken, dan bent u beslist nog niet in staat, een grotere verantwoordelijkheid te dragen! (Lucas 16:10).

Zou iemand onder ons God om meer

geld, meer macht en meer invloed mogen vragen? Nee! Laten we in de eerste plaats tonen, dat we in staat zijn de bescheiden krachten en mogelijkheden die ons nu ter beschikking staan, naar behoren en met verstand weten te beheersen. Als we niet eens in aardse goederen getrouw kunnen zijn, wie zal ons dan de ware rijkdommen toevertrouwen? (Lucas 16:11). Maar wanneer we getrouw zijn in het gebruik van de macht, die God ons nu reeds gegeven heeft, dan zal Hij ook op een zekere dag tegen ons zeggen: „Wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt ge getrouw geweest, over *veel* zal ik u stellen” (Matth. 25:23).

Echt berouw

De mensheid heeft de macht, die haar ter beschikking was gesteld, *misbruikt*. Ze beheerst deze krachten niet, maar laat zich in plaats daarvan door haar menselijke natuur met z'n lusten en begeerten, hebzucht en eigenbelang beheersen! De mens heeft de weg van Satan en zijn demonen gevolgd. En zodoende heeft hij alles bezoedeld, verdraaid en vernield, wat hij in z'n handen heeft kunnen krijgen. Hij heeft het heilige Woord van God verdraaid, zijn eigen denkvermogen misleid, zijn krachten verspild; hij heeft verzuimd z'n kinderen de juiste opvoeding te geven; hij heeft z'n medemens met wrok, afgunst, haat en nijd behandeld en geprobeerd hem de loef af te steken; hij heeft geprobeerd, meer uit het leven te halen, dan hij er met eerlijke arbeid inbracht — wat geen opbouw, maar afbraak is. De mens heeft z'n levensmiddelen van alle voedingswaarden ontdaan en de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in machines voor massale vernietiging omgezet, zodat hij nu in staat is, alle menselijke leven van de aardbodem weg te kunnen vagen — tenzij God tussenbeide komt.

De eerste stap op de weg naar ons levensdoel hier op aarde is berouw te hebben — het afkeer krijgen van de verkeerde gewoonten en gebruiken van deze wereld. Het aannemen van Jezus Christus als onze persoonlijke Zaligmaker betekent, dat wij *Hem* van nu af aan door zijn Geest ons leven precies zo laten leiden, zoals Hij dat in hoogsteigen persoon zou doen! Hem aanne-

men betekent, dat wij ons aan Hem overgeven, zodat Hij met ons werken kan. Het betekent, voortaan bij elk Woord van God te leven — de Bijbel tot ons richtsnoer en *gezag* in het leven te maken. Dan kunnen wij pas beginnen, ons *scheppend vermogen* in de juiste banen te leiden. Door onze bekering verklaren we bereid te zijn, getraind te worden — met Gods Koninkrijk als einddoel voor ogen, waarin ons heerschappij en onsterfelijkheid gegeven zullen worden!

Wanneer wij deze geweldige, wonderbaarlijke waarheid ten volle bevatten, dan zullen wij met een diepe *vreugde* en *dankbaarheid* vervuld worden. Het geeft een *nieuwe, ware betekenis* aan het leven, die zo onbeschrijflijk mooi is, dat wij nu nog niet de glorie hiervan in al zijn volheid kunnen bevatten!

Dit betekent natuurlijk een totale verwerping van alle schadelijke din-

gen en gewoonten, die voor wereldse ogen zo bedriegelijk schitterend en verlokkelijk *schijnen* te zijn.

Onze ogen zullen dan eindelijk opengaan voor de grote misleiding — het zal zijn alsof ons de schellen van de ogen vallen — en wij zullen de *zin* van het leven inzien op een manier, die wij in al onze dromen niet voor mogelijk hadden gehouden! Het opgeven van de schitteringen en verleidingen van deze wereld — die slechts voor een korte tijd glinsteren om daarna alleen maar in verdriet en ellende te eindigen — is slechts het begin, maar het is als een verrijzenis uit de duisternis van onze doelloosheid tot het licht van onze ware roeping, om dan, nadat we opgegroeid zijn in de genade en kennis van God, tot zijn onsterfelijke kinderen veranderd zullen worden en in zijn Rijk zullen regeren — in ALLE EEUWIGHEID!

iemands nakomelingen overgeërfd. Een man, die bij een verkeersongeluk een arm verloren heeft, zal daardoor geen kinderen hebben, die een arm missen! Bij Adam heeft het verlies van een rib, die God voor de schepping van Eva gebruikte, er niet toe geleid, dat al zijn mannelijke nakomelingen een rib minder zouden hebben dan zijn vrouwelijke nakomelingen. En toch zijn er heel wat mensen, die vandaag aan de dag zulke *middeleeuwse* ideeën toegeedaan zijn.

In de 16e eeuw werd de kerkelijke hiërarchie diep geschokt! Andreas Vesalius (Andries van Wesel), een Vlaams anatoom, had ontdekt dat mannen en vrouwen *hetzelfde aantal ribben hadden!* Sinds onheugelijke tijden had men aangenomen, dat de mannen een rib minder hadden, omdat God er een bij Adam verwijderd had (Gen. 2:21). Vesalius werd vanwege zijn opzienbarende ontdekking ter rekenschap geroepen. De geestelijkheid van die tijd vond dat zijn bewering in tegenspraak was met de Bijbel.

Als die geestelijke leiders werkelijk de Bijbel hadden gelezen, dan hadden ze kunnen weten, dat die recente ontdekking juist was. Vesalius had slechts één van de door God ingestelde levensprincipes ontdekt. Elk levend wezen werd zodanig door God geschapen, dat de voortplanting ervan naar *diens aard* plaatsvindt. Elk wezen plant zich „naar zijn aard” voort (Gen. 1:25).

Dit voortplantingsprincipe bestaat *sinds de schepping* — met andere woorden, het totaal van de erfactoren wordt door een operatie of een verkeersongeval *niet* veranderd.

God was degene die deze wet instelde — dat verminkingen niet erfelijk zijn. Kunt u zich voorstellen, hoe de wereld er uit zou zien, indien alle door verminking verworven eigenschappen door het nageslacht zouden zijn overgeërfd? Hoe zou het er nu, na bijna 6 000 jaar van oorlogen en ongelukken, op de wereld uitzien? Het zou een wereld van lammen, kreupelen en blinden zijn!

Wie is er nu onwetenschappelijk — de Bijbel of de vragensteller?

DE BIJBEL BEANTWOORDT

Korte Vragen

VAN ONZE LEZERS

HIER volgen antwoorden uit de *Bijbel* op die vragen welke in een beknopt bestek beantwoord kunnen worden. Hoewel we niet kunnen beloven, iedere vraag in deze rubriek te behandelen, zullen wij proberen die te beantwoorden, welke van algemeen belang voor onze lezers zijn.

Als God een rib van Adam gebruikt heeft, om daaruit Eva te creëren, waarom hebben dan tegenwoordig de mannen niet één rib minder? Is dat niet een bewijs dat de Bijbel onwetenschappelijk is?

De Bijbel onwetenschappelijk? In tegendeel!

Adam werd met hetzelfde aantal ribben geschapen, dat alle normale mensen hebben. Stel eens voor dat Adam in onze tijd zou leven, en bij een operatie zou men bij hem een rib verwijderen. Geloof u, dat daarom al zijn kinderen, daarna geboren, met een rib minder op de wereld zouden komen? Natuurlijk niet!

Nergens in de Bijbel wordt er over gesproken, dat Adams kinderen met een rib minder geboren zouden worden.

De Bijbel bewijst eerder het tegendeel. In de Bijbel wordt vaak over de besnijdenis gesproken — de verwijdering van de voorhuid bij de mannelijke leden van de gemeenschap. Dit wordt tot op de huidige dag door de Joden op de achtste dag na de geboorte uitgevoerd. En tot vandaag aan toe worden alle joodse jongetjes *onbesneden* geboren! Iemand die besneden is draagt de uiterlijke kentekenen van de besnijdenis dus *niet* op zijn nageslacht over.

Lichaamsgebreken — zoals bv. Adams verlies van een rib — worden niet door

Wat is de betekenis van het huwelijk?

Waarom is het huwelijk een instelling, die slechts bij mensen voorkomt?

door Garner Ted Armstrong

HOE komt het, dat over de gehele wereld het huwelijk als iets „heiligs” wordt beschouwd? Bij de inboorlingen van Nieuw Guinea staat de doodstraf op voorechtelijk geslachtsverkeer. Onder afrikaanse negerstam-

men wordt overspel op staande voet gestraft! Zelfs in het verre Nepal eist men kuisheid vóór het huwelijk.

Waar heeft het huwelijk deze bijzondere positie aan te danken? *Waarom* gaat de trouwplechtigheid in de regel

met een bijzondere ceremonie gepaard? Waarom is het zo iets formeels? Heeft u daar wel eens bij stilgestaan?

Het huwelijk vormt de fundering van iedere natie; het verleent een samenleving stabiliteit en bestendigheid — vooropgesteld dat het huwelijksleven zelf op de juiste basis berust.

Met andere woorden: Het huwelijk wordt door *wetten* geregeld!

Hoe komt het, dat het huwelijk als iets „heiligs” wordt beschouwd?

Foto: H. Armstrong Roberts



Wetten dienen opgevolgd te worden

Zoals er wetten in de fysica en scheikunde bestaan, die de basis voor alle mogelijke natuur- en scheikundige processen vormen, zo zijn er ook wetten die *het huwelijk* regelen.

Dergelijke wetten kunt u niet „zien” (hoewel u er wel over kunt lezen) — maar hun *gevolgen* kunt u duidelijk zien!

Evenals u natuurkundige wetten in acht moet nemen, wanneer u in uw auto een bocht neemt, zo moet u ook de huwelijkswetten in acht nemen, indien u in het huwelijk ongelukken wil voorkomen.

Elk gebied van het leven wordt door wetten geregeld!

Neemt u bijvoorbeeld eens het wonderbare menselijk lichaam. Wanneer u de regels voor een goede gezondheid in acht neemt — wanneer u een gebalanceerd en juist dieet heeft, frisse lucht inademt, zonneschijn geniet en er voor zorgt, dat u voldoende lichaamsbeweging en slaap krijgt —, dan zult u vol vitaliteit zijn en zich in een blakende gezondheid kunnen verheugen!

Maar *breekt* u deze regels, dan treden

allerlei klachten op, zoals hoofdpijn, rugpijn, nachtzweet, hallucinaties, angst, zorgen, reumatiek, verkoudheid, griep, gewrichtsonsteking, voetklachten, constipatie, oververmoeidheid, enz.

Zo zijn er eveneens wetten, die het huwelijksleven regelen.

Hebt u soms — bewust of onbewust — deze wetten *gebroken*? Koestert u een stille wrok tegen uw echtgenoot? Bent u ongeduldig, gauw geïrriteerd, kort aangebonden, ruzieachtig en weinig toegeeflijk? Zijn er bepaalde hebbeligheden van uw echtgenoot die u niet uit kunt staan, die „op uw zenuwen” gaan werken? Komt het bij u tot *ruzies* en *scènes*? Beledigt en verwenst u zelfs uw huwelijkspartner?

Miljoenen mensen doen dat.

Geen wonder, dat hun huwelijk niet gelukkig is!

Het komt omdat zij de wetten van het huwelijk als een voetveeg gebruiken — juist *die* wetten, die hen ongedachte vreugde en geluk zouden geven, wanneer ze opgevolgd zouden worden!

God stelde het huwelijk in

Dieren trouwen niet. Waarom de mens wèl?

Is het huwelijk slechts van voorbijgaande aard, een fase in de „evolutie” die de menselijke samenleving doormaakt? Vele zogenaamde sociologen denken(?), dat dit werkelijk het geval is. Zodra zij eenmaal het bestaan van God ontkennen, moeten zij natuurlijk ook tot de conclusie komen, dat het huwelijk *niet* door een grote Wetgever ingesteld is, maar dat het de mens *zelf* was, die dit deed. Daarom hebben zij er ook geen bezwaar tegen, huwelijken vóór de dood van een partner te ontbinden of zelfs de huwelijksband als zodanig totaal prijs te geven — al *vernietigen* ze daarmee de fundering van onze samenleving!

Zij zijn van oordeel, dat het huwelijk op een gegeven ogenblik ergens „zo maar van zelf” ontstaan is, en willen niet toegeven, dat GOD het huwelijk invoerde, laat staan dat Hij dat deed, toen Hij de mens schiep.

Toen God de eerste mens op deze aarde had geschapen (en u kunt aantonen, dat hij niet door „Evolutie” kan

zijn ontstaan), zei Hij: „Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past” (Gen. 2:18).

Het was *God*, Die het huwelijk instelde.

Hij schiep de man en de vrouw zodanig, dat zij wonderlijk goed bij elkaar pasten — een volmaakt paar in intellectueel, lichamenlijk en *geestelijk* opzicht.

Daar God Degene is, Die het huwelijk heeft ingesteld, was Hij het ook, Die de *wetten voor het huwelijk* heeft vastgelegd. Deze wetten zijn onverbidde-lijk, maar zijn er om ons de weg naar het ware huwelijksgeeluk te wijzen!

En hoewel de huidige samenleving een officiële huwelijksafkondiging, een huwelijksacte of een trouwbriefje vereist, toch is het in werkelijkheid *God*, Die naar zijn geboden de rechtsgeldigheid van een huwelijk bepaalt en de beide partners in de echt verbindt.

Leest u eens met aandacht de woorden van Jezus: „Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als *man* en *vrouw* heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot *één* vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar *één* vlees. Hetgeen dan *God samengevoegd heeft* (en niet de mens, noch diens wetten), *scheide de mens niet*” (Matth. 19:4-6).

Het huwelijk is dus een fysieke, natuurlijke gemeenschap — doch van goddelijke oorsprong; het is gebaseerd op *geestelijke* wetten, ver uitgaand boven enig menselijk gebod, die de geldigheid en de duur van een huwelijk denken te bepalen. Zodra God een huwelijksverbintenis tussen een man en een vrouw tot stand brengt, kan niets het gedurende hun leven ontbinden.

Het huwelijk is een serieuze aangelegenheid!

Het duurt voor het leven!

Trouwen is geen kinderspel!

Gods familie

Aan het begin van de geschiedenis der mensheid zei God: „Laat ONS mensen maken naar ONS beeld, als ONZE gelijkenis . . .” (Gen. 1:26). Dit duidt

HOE HET KOMT DAT DE ABONNEMENTSPRIJS VAN UW ECHTE WAARHEID AL BETAALD IS.

Zo velen vragen: „Hoe komt het dat de abonnementsprijs van *De ECHTE WAARHEID al betaald* is? Hoe kunt u zonder abonnementsprijs en zonder enige advertentieinkomsten zulk een eerste-klas tijdschrift uitgeven?”

Het antwoord is zo eenvoudig als het verwonderlijk is! Het klinkt als een paradox. Het evangelie van Jezus Christus is kosteloos. Het moet voor een ieder — arm of rijk — verkrijgbaar zijn. Genade en rechtvaardiging zijn niet te koop. Het kost evenwel geld om het evangelie over de gehele wereld te verbreiden zoals Jezus het ons opgedragen heeft. Papier, drukkosten, radiotijd en arbeidslonen moeten *betaald worden*. Dit is Christus' Werk en Christus heeft zijn *eigen* manier om deze problemen op te lossen — de *Bijbelse* manier.

Jezus zei: „En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt (en verkondigd-Marc. 13:10) worden tot een getuigenis voor alle volken” (Matth. 24:14) *in dit tijdsbestek*, vlak vóór het einde van dit tijdperk. Zeker, het verspreiden van het evangelie kost GELD. Maar Christus *verbiedt* ons, met Zijn evangelie *handel* te drijven — „Om niet hebt gij het ontvangen,” zei Jezus tot Zijn discipelen die Hij uitzond om het evangelie te verkondigen, „geeft het om niet!” Bij een andere gelegenheid zei Hij: „het is zaliger te *GEVEN* dan te ontvangen.” De WEG van God is de weg van LIEFDE — de weg van *geven*. God verwacht van een ieder van zijn kinderen *vrijwillige* offers en tienden om daarmee de kosten van het verspreiden van de waarheid te bestrijden. Daarom vertrouwen wij er op, dat Jezus Christus het zijn volgelingen op het hart wil leggen, vrijgevig te zijn, zodat de onkosten gedekt kunnen worden. Maar de WAARHEID van Gods evangelie is slechts voor diegenen die ze doelbewust zoeken, voor wie het niet te veel is hun eigen ECHTE WAARHEID aan te vragen. Een ieder moet dat persoonlijk doen, hoewel de abonnementsprijs reeds door anderen is betaald.

De levende Christus heeft dus zó voor de financiering van Zijn Werk gezorgd, dat de gehele wereld Zijn evangelie horen kan, zonder dat wij in onze radiouitzendingen het publiek om geldelijke steun hoeven te verzoeken. Dat is de Bijbelse manier, de wijze van Jezus Christus, de *JUISTE* manier!

op *meer dan één Persoon!* Het originele hebreuws voor ons nederlandse woord „God” is „*Elohim*” — een meervoudig woord. Het is een *verzamelnaam*. Elohim betekent *meer* dan één — evenals bijvoorbeeld de woorden „gezin”, „kerk”, „maatschappij”, enz.

Wanneer u aandachtig het eerste hoofdstuk in het evangelie van Johannes en het eerste hoofdstuk van de Brief aan de Hebreeën leest, dan zult u het *overduidelijk* bewezen zien, dat Degene, Die in Genesis 1 het scheppingswerk verrichtte, Dezelfde Persoon was, Die zich later van zijn heerlijkheid onttdeed, en uiterlijk aan een mens gelijk werd! (Filipp. 2:6-7 Leidse Vert.)

Jezus bad tot zijn Vader — en God de Vader noemde Hem zijn Zoon. Dit laat zien, dat er een *familieverhouding* bestaat!

Let nu eens op het volgende belangrijke *geestelijke principe*:

God inspireerde de Apostel Paulus om op te schrijven, *hoe* wij méér over de „verborgen” dingen van God te weten kunnen komen — zijn groots Plan voor de mensheid en ook zijn

goddelijke eigenschappen! „Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn [zichtbare] *werken* met het verstand doorzien” (Rom. 1:19, 20).

God zegt, dat men meer van Hem kan begrijpen, wanneer men zijn *Schepping*, die geestelijke principes verklaart, bekijkt!

Laten wij daarom deze Schepping eens nader beschouwen.

Hoe ontstaat nieuw leven?

Wat de natuur ons leert

Alles wat leeft begint als een microscopisch kleine kiem, die na bevruchting langzamerhand tot ontwikkeling komt.

Het voorbeeld van de zoogdieren en de mensen toont ons, dat nieuw leven eerst verwekt moet worden, en zich daarna moet ontwikkelen, voordat het geboren kan worden. En de verwekker wordt de *vader* van een *familie* genoemd.

In geestelijk opzicht is *God* de vader: de Vader van een Familie — de Familie van God!

Jezus Christus wordt de „*eerstgeborene*... onder vele broeders” genoemd (Rom. 8:29). Deze broeders zijn nu reeds „kinderen van God”, maar „het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen” (I Johannes 3:2). Met andere woorden: Ware Christenen zijn *alsnog ongebornen zonen van God*, die later, in de Wederopstanding, *uit God geboren* zullen worden!

Zoals een menselijke familie groeit, zo groeit ook *de Familie van God*!

Hoewel in „christelijke” kringen vaak over de „Wedergeboorte” wordt gesproken, begrijpen slechts weinig mensen, wat dit eigenlijk *betekent*!

Ja, de mens is hier op aarde voor een *verheven doel*, zó groots, dat dit het voorstellingsvermogen van het menselijk verstand verre te boven gaat! U kunt meer over de fantastische betekenis van uw leven in het artikel „*Waarom zijn wij geboren?*” op pagina 7 van dit nummer lezen.

Leven kan *alleen* voortkomen *uit* leven — ook dit principe zien we ver-

klaard in de zichtbare schepping. *Onsterfelijk* leven bezitten wij niet van onszelf — wij hebben een geestelijke Bron nodig, die ons *eeuwig* leven kan schenken!

Alleen degenen, die hun ogen voor deze *feiten* willen sluiten, zullen de theorie blijven aanhangen, die leert dat het leven op aarde zich uit dode materie „ontwikkeld” heeft.

De evolutieleer is slechts een moderne lezing van de oeroude heidense gedachte, om de *schepping zelf* als oorsprong van alle dingen te vereren, in plaats van de *wäre Schepper* te aanbidden!

Tegenwoordig „ontstaan” er geen nieuwe levensvormen meer. Ook beginnen er geen nieuwe levenskringen meer. Het moet een ieder duidelijk zijn, dat iedere kringloop van het leven — van de kiem via de zich ontwikkelende levensvorm tot aan de nieuwe levenscel — ergens een *begin* moet hebben gehad. De kip en het ei, de bonenplant en de bonen, vlinder en larve, ouders en kinderen: al deze cyclussen moeten een *begin* gehad hebben en moeten bovendien *tegelijkertijd* zijn begonnen, omdat die verschillende levensvormen *totaal van elkaar afhankelijk zijn*! Niets kan onafhankelijk van de overige schepping, op zichzelf leven en bestaan. Integendeel! Teneinde te kunnen bestaan, zien we dat al het geschapene op elkaar aangewezen blijkt te zijn!

Die grote gever van alle leven, is *GOD*.

De bedoeling van het huwelijk

Onder alle levende wezens op aarde, die nakomelingen voortbrengen, vinden wij echter alleen bij de *mens*, dat er sprake is van een huwelijk. Waarom? Omdat een menselijke baby bij het ter wereld komen een geheel andere aard en aanleg heeft dan een jong dier!

Want terwijl dieren met *instinct* geboren worden en reeds na een betrekkelijk korte tijd alles wat ze moeten weten en nodig hebben om te leven, onder de knie hebben, is een hulpeloze baby *jarenlang* van z'n ouders afhankelijk en moet in vrijwel alles onderwezen worden — zaken die een dier *niet* kan begrijpen. Het is om deze

reden, dat God voor de mens het *gezin* instelde, zodat hij in een veilige en stabiele omgeving kon opgroeien.

Het gezin is de *basis* van elke samenleving. Het legt de grondslag voor culturele en godsdienstige opvoeding: de basis van alle kennis en *geboorzaamheid aan gezag*. Het gezin geeft veiligheid, geborgenheid, warmte, liefde en respect.

Zo heeft God het bedoeld!

Hij wil, dat de mens door de ervaring van het huwelijk leert, wat ware liefde is! Hij wil, dat *iedere* huwbare persoon een passende partner zal vinden, want Hij zei: „Het is niet goed, dat de mens alleen zij...” Ofschoon Hij het enkele van zijn dienaren niet heeft vergund om te trouwen, omdat zij bepaalde buitengewone opdrachten moesten vervullen, toch is het in het algemeen gesproken altijd zijn wil, dat mensen zullen trouwen!

Echtgenoten behoren de praktische les van liefde voor elkaar te leren, en kinderen moeten in de geborgenheid van het gezin opgroeien en daar de juiste opvoeding en training ontvangen. Doch in onze tegenwoordige tijd worden de wetten, die een gelukkig huwelijk leven garanderen, volledig buiten beschouwing gelaten. In plaats van liefde heerst er ruzie en twist; in plaats van discipline, tuchteloosheid en rebellie. Ons gezinsleven ligt aan scherven!

Verkeerd opgevoede kinderen kunnen later zelf *ook* geen gelukkig huwelijk leiden — het werkt als een aanstekelijke ziekte.

En of de mensen nu „met de tijd meegaan” of niet; of individuele zeden en gewoonten veranderen of niet: *Gods wetten voor het huwelijk blijven onveranderd*! Zij veranderen *niet*. Men kan deze wetten weliswaar negeren en overtreden, doch dan moet men ook de *onontkoombare, automatische straffen* verwachten! De misère in ons huwelijks- en gezinsleven is daar wel het beste bewijs van!

Ditzelfde onderwerp wordt door ons nog verder behandeld in onze nieuwe brochure „*Ieder huwelijk kan gelukkig zijn!*”

Vraag vandaag nog uw eigen — *gratis* — exemplaar hiervan aan!

PROFETIE

wordt vervuld

IN ACTUEEL

WERELDNIEUWS



De vergeten oorlog in Azië

Terwijl te Parijs de onderhandelingen over een eventuele wapenstilstand in Vietnam in het nieuws staan, woedt in Laos de op een na grootste oorlog in Azië bijna ongemerkt voort.

Na ongeveer zes jaar van betrekkelijke rust, is de strijd tussen de regeringstroepen en de communistische infiltranten met vernieuwde heftigheid opgeblaaid. De communisten veroveren in een niet te stuiten opmars de een na de andere voorpost van de loyale regeringstroepen. Pathet Lao guerrillastrijders — gesteund door niet minder dan 70 000 geregelde Noordvietnamese troepen — hebben in meer dan de helft van het Laotiaanse grondgebied vaste voet verkregen.

100 000 doden

Evenals in Zuid-Vietnam is het vluchtelingenprobleem een tragedie geworden. Meer dan tien percent van de 2 000 000 zielen tellende bevolking van Laos is van huis en haard verdreven. Elke maand worden daar duizenden vluchtelingen, opgejaagd door de naderende rode vloedgolf, aan toegevoegd. Weer andere duizenden Laotianen die op het platteland wonen en door de oprukkende communisten zijn afgesneden, worden via de lucht van rijst voorzien. Volgens de laatste gegevens belooft dat zo'n 1500 ton per dag, die door een „particuliere” (in feite door de CIA gesubsidieerde) Amerikaanse luchtdienst worden gedropped.

De misère in Laos dateert al vanaf 1962, toen de rampspoedige Geneefse overeenkomst werd bereikt. Dit verdrag, dat op een schandelijke manier is geschonden, had tot oogmerk de neutrali-

teit van Laos te garanderen. Sinds 1962 zijn evenwel 100 000 burgers en soldaten een gewelddadige dood gestorven!

Het rode plan

Waarom wordt om dit afgelegen junglegebied van Indochina zo verbitterd gevochten? Heel eenvoudig — het gaat om de strategische geografische ligging van dit land.

De Noordvietnamezen sturen vier-vijfde van hun manschappen en materieel die voor de oorlog in het zuiden benodigd zijn over de Ho Chi Minh Trail. Deze vitale route buigt zuid-westwaarts over Laotiaans grondgebied om de Gedomilitariseerde Zone tussen Noord- en Zuid-Vietnam heen. Indien de communisten in het vrije gebruik van deze verbindinglijn belemmerd zouden worden, zou hun offensief in Zuid-Vietnam in luttele weken of maanden tijds tot stilstand worden gebracht.

Amerikaanse belangen

In overeenstemming met het Geneefse accord van 1962 trokken de Verenigde Staten hun militaire adviseurs terug. Thans is er evenwel, volgens een Italiaanse journalist die kortgeleden Laos bezocht, op het dringende verzoek van de Laotiaanse premier Souvanna Phouma, een nieuw contingent Amerikaanse adviseurs teruggekeerd.

Een gecombineerd Amerikaans-Laotiaans luchtoffensief tegen de Trail en andere gebieden waar de communisten zich genesteld hebben, is een algemeen erkend feit. Kortgeleden vielen er over een periode van twee maanden evenveel bommen in Laos als in Noord-Vietnam.

Maar ondanks het intensieve bom-

bardement en het feit dat de Amerikanen, zij het tegen hun zin, in grotere mate in de situatie worden betrokken, ziet de toekomst er somber uit voor Laos. En aan de andere kant van de grens, in Thailand, maken de communisten het de regering ook niet gemakkelijk.

Thailand onder druk

Thailand is het volgende land dat op de nominatie voor een „nationale bevrijdingsoorlog” staat — communistische terminologie voor subversieve gewapende actie om een regering ten val te brengen. Communistische rebellen zijn nu al op drie verschillende plaatsen in een sporadisch handgemeen met de regering gewikkeld.

De regering van Thailand maakt zich ernstig bezorgd over de gebeurtenissen in Laos. Een totale rode machtsovername zou een communistische macht langs de gehele oostgrens van Thailand betekenen. Thailand zou uiteindelijk als een rijpe appel in de handen van de communisten vallen.

Het moet een ieder overduidelijk zijn, dat een bestendige vrede voor Zuidoost Azië nog veraf is, ongeacht de uitslag van de vredesonderhandelingen te Parijs.

We leven nu in het allerlaatste tijdperk van de menselijke geschiedenis, waarin oorlogen tussen volken en ideeën hoogtij vieren, een tijd die door Jezus Christus zelf voorspeld werd: „Gij zult ook horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen” (Matt. 24:6). Ja, niet alleen van „hete oorlogen”, maar ook van geruchten, dreigingen, geheime en niet-zo-geheime plannen voor zogenaamde „nationale bevrijdingsoorlogen”.

IN DIT NUMMER

★ **Persoonlijk Gesprek**

Wie zijn wij? Wie geeft ons het recht om te spreken en te schrijven zoals wij dat doen? Hier zijn de antwoorden op deze vitale vragen! Zie pagina 3!

★ **Tornado's verwoesten de wereld**

Wederom heeft noodweer op diverse plaatsen dood en verwoesting rondgezaaid. WAAROM vinden zulke dingen plaats — en houden ze voor u ook een betekenis in? Zie voor de ware redenen pagina 4!

★ **Waarom zijn wij geboren?**

Zijn we slechts op de wereld gekomen, om na een betrekkelijk korte tijd te sterven en voor altijd van deze aarde te verdwijnen? Wat is de zin van ons bestaan, als een Derde Wereldoorlog alle leven op onze planeet kan wegvagen? Zie pagina 7!

★ **Wat is de betekenis van het HUWELIJK?**

Waarom is het huwelijk een instelling, die slechts bij mensen voorkomt? Zie pagina 16!

★ **PROFETIE wordt vervuld in actueel WERELDNIEUWS**

Zie pagina 19!