



# AMBASSADOR COLLEGE

# Bijbel-

# CURSUS



Waarom bestaat  
de kerk?



# WAT is en WAAROM bestaat de kerk?

*De westerse wereld neemt het bestaan van kerken als iets vanzelfsprekends aan. WAAROM en door WIE werd het instituut kerk ingesteld? Wat is het DOEL ervan? De antwoorden op deze vragen zijn essentieel voor de uitvoering van Gods basisplan!*

---

De gemiddelde persoon gelooft dat een kerk een gebouw is met een toren erop en een kruis aan de gevel. Inderdaad zijn er woordenboeken die een kerk zo definiëren. Mensen – tenminste sommigen – gaan iedere zondagmorgen naar zo'n gebouw om een "eredienst" bij te wonen.

Maar voor velen – en waarschijnlijk de meesten – speelt de kerk geen rol in hun leven. En God speelt zeer zeker geen rol in hun leven. God maakt geen deel uit van hun wereld – daarin komen alleen maar mensen, materiële dingen en interesses voor. Natuurlijk ligt er diep in het onderbewustzijn van velen de slapende veronderstelling dat God bestaat. Maar Hij lijkt niet werkelijk voor hen.

Toch bestaat ook de kerk. Maar waarom? Wat is het doel ervan?

## De kerk maakt deel uit van Gods plan

Er wordt hier op aarde inderdaad naar een doel toegewerkt. Er is – zoals u in uw vorige studies hebt geleerd – een reden voor het bestaan van de mensheid. En voor het uitwerken van dat ontzagwekkende doel heeft God een basisplan. Gods kerk is een essentieel onderdeel van dat plan!

Om te begrijpen "wat de kerk is en waarom de kerk bestaat" moeten we de gebeurtenissen die leidden tot de oprichting van de kerk in gedachten houden. We moeten ook niet uit het oog verliezen *wie* en *wat* God is – de goddelijke, scheppende familie – en dat God Zich nu door de mens aan het reproduceren is.

Bedenk dat Satan, voorheen de cherub Lucifer, die door God op de troon van de aarde was geplaatst, tegen God in opstand kwam. Zodoende kwam er op aarde een einde aan het bestuur van God. Toch liet God Satan aan de macht en liet Hij hem op die troon zitten. God zou hem niet uit die positie verwijderen totdat zich een *opvolger* had gekwalificeerd om Satan als wereldheerser te vervangen, en tot die opvolger in die functie was geïnstalleerd!

Wat kort na de schepping van de eerste mens, Adam, plaatsvond heeft betrekking op het doel van de kerk. De eerste mens volgde Satans levenswijze, verwierp de heerschappij van het bestuur van God. De Eeuwige maakte Adams beslissing bindend voor het hele menselijke ras tot aan het herstel van Gods bestuur over de aarde. De mens zou voor een

periode van 6000 jaar Satans levenswijze mogen volgen – tot de tweede komst van Jezus Christus om Gods bestuur te *herstellen*!

Tijdens deze periode zou God slechts enkelen voor een bijzonder doel roepen en hun Zijn Geest geven om Hem te dienen ter voorbereiding van het komende Koninkrijk van God. God koos het oude volk Israël tot Zijn speciaal volk, maar Hij beloofde niet hun in die tijd Zijn Heilige Geest te geven zoals Hij die aan hun profeten en een beperkt aantal anderen gaf.

Dit brengt ons historisch tot de tijd van Jezus de Messias en de oprichting door Hem van de kerk van God. Maar houd in gedachten dat het Gods doel is om Zich door de mens te reproduceren. De fysieke schepping van de mens begon met Adam – de *eerste* mens. Maar de geestelijke herschepping van de mens begon met Jezus Christus – de *tweede* Adam – die Zich kwalificeerde om Satan als wereldheerser te vervangen door te bewijzen dat Hij het bestuur van God zou gehoorzamen en de aarde op basis van Gods wet zou regeren.

## Opleiding van toekomstige wereldheersers

Om Gods bestuur over de aarde te kunnen herstellen, heeft Christus een gekwalificeerde en georganiseerde staf van goddelijke Wezens nodig om Hem bij te staan in de heerschappij over de volken. Zij zullen Satans bedrieglijke levenswijze verworpen hebben en tijdens hun sterfelijk leven bewezen hebben loyaal te zijn aan het bestuur en de rechtvaardige levenswijze van God.

In Gods geweldige basisplan werd Zijn kerk ontworpen om die toegewijde en georganiseerde staf van goddelijke Wezens *voor te bereiden*. De kerk is dus Gods werktuig voor Zijn boven alles uitgaande doel om Zich te reproduceren. Degenen die God uit deze wereld in Zijn kerk heeft geroepen, zijn de mensen die Hij geestelijk heeft verwekt om uiteindelijk in de *familie van God* geboren te worden om dan het regerende Koninkrijk van God te vormen!

Laten we de details hiervan, zoals geopenbaard in de Bijbel, bestuderen. Maar voordat u daaraan begint, zoek uw studiehulpmiddelen op – een Bijbel, wat papier en een pen of potlood. Sla alle schriftgedeelten die als antwoord op de vragen gegeven worden, in uw Bijbel op en schrijf ze over.

Zij die deze methode van bijbelstudie reeds volgen, weten hoe nuttig dit is om de essentiële waarheden

die ze uit Gods woord leren, te onthouden en opnieuw door te nemen.

---

## LES 19

### Hoe Satans wereld begon

De kerk van God is uit deze wereld geroepen (2 Corinthiërs 6:14-17; Openbaring 18:4). Maar waarom? Wat is er verkeerd met de wereld?

Dit is een wereld die ontzagwekkende vooruitgang heeft geboekt. De mens is naar de maan gereisd en weer teruggekomen. Er zijn foto's gemaakt van het oppervlak van Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. De mens heeft talloze wonderen van wetenschap en techniek voortgebracht, zoals de computer, het straalvliegtuig, het ruimteveer, enzovoort.

Maar dit is niet alleen een wereld van ontzagwekkende vooruitgang, het is ook een wereld van ontstellende problemen, onheil, verdriet, lijden, smart, geweld en oorlog. De wereldbevolking is ontevreden en ongelukkig. De helft van de wereldbevolking kan niet lezen. Miljoenen mensen leven in ellendige armoede, vuiligheid en smerigheid!

Hoe is deze wereld zo geworden?

Laten we kort doornemen wat we in vorige lessen hebben geleerd zodat we het werkelijke doel van Gods kerk beter kunnen begrijpen.

Ten eerste, alles begon met God. In den beginne zien we twee goddelijke Wezens – God en het Woord (Johannes 1:1). Zij beschikten over *leven* – eigen inherent leven – zonder begin van dagen of eind van leven. Hun taak of beroep was scheppen. En zij hadden liefde voor elkaar. Ze leefden in volmaakte harmonie.

Er was ook leiderschap. God was de leider en het Woord deed wat God Hem zei te doen.

En God schiep door het Woord, dat later Jezus Christus werd, de engelen en het hele universum, inclusief de aarde (Efeziërs 3:9, Statenvertaling). God plaatste de gezalfde cherub Lucifer op een troon op aarde en plaatste engelen onder hem. Maar Lucifer en deze engelen kwamen in opstand tegen het bestuur van God. Zij keerden zich tot de weg van "nemen" en verwierpen de weg van "geven"; zij keerden zich tot haat en tegenwerking in plaats van liefde; tot ijdelheid, begeerte, verlangen te krijgen; tot jaloezie, naijver, opstand tegen autoriteit; tot wedijver uitlopend op onderlinge strijd, geweld en verwoesting.

Lucifer en zijn engelen stegen op ten hemel in een poging God van Zijn troon te stoten en het hele universum te regeren in plaats van alleen maar de aarde. Maar zij werden op de aarde teruggeworpen. Als resultaat van hun opstand werd het oppervlak

van de aarde verwoest en vervuld van duisternis.

God vernieuwde daarna in zes dagen het oppervlak van de aarde, schiep de flora en de fauna – de planten, dieren, vogels en vissen. En Hij maakte op de zesde dag de mens (Genesis 1:26-31).

De mens werd gemaakt om uiteindelijk in de Godfamilie geboren te worden. Maar Adam kreeg bij zijn schepping geen eeuwig leven. Hij kreeg slechts een tijdelijk, scheikundig, fysiek bestaan. Als Adam van de boom des levens zou hebben gegeten, zou hij uiteindelijk eigen inherent leven – leven dat zichzelf in stand houdt en onsterfelijk is – van God hebben ontvangen. Hoe? Hij zou de Geest van God hebben ontvangen waardoor hij geestelijk als kind van God zou zijn *verwekt* om later uit God *geboren* te worden!

Als Adam van de boom des levens gegeten had, zou God Adam en Eva zijn blijven onderwijzen. Zij zouden veel geestelijke kennis hebben ontvangen voordat hun kinderen geboren zouden worden. En het Woord, de God van het Oude Testament die Jezus Christus werd, zou al spoedig na hun geboorte begonnen zijn om de juiste houding in Kaïn en Abel te ontwikkelen. Als zij volwassen zouden worden, zouden zij op hun beurt Gods levenswijze aan hun kinderen hebben onderwezen.

*God zou al vanaf de hof van Eden met de kerk hebben kunnen beginnen!* Satan zou uitgebannen zijn en God zou Adam – als hij de juiste keuze had gemaakt – de troon over de aarde hebben gegeven.

Adam was op proef in de hof van Eden om te zien of hij zich zou kwalificeren Satan te vervangen en over de hele aarde te regeren. Adam moest Satans levenswijze die werd voorgesteld door de boom van kennis van goed en kwaad, *verwerpen*. Maar Adam nam de verkeerde beslissing. Hij at van de boom des "doods". Hij at niet van de boom des "levens". Hij kwalificeerde zich daarom niet om Satan als heerser over de aarde te vervangen.

Door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad koos Adam de weg van zelfverworven kennis. Satan beïnvloedde Adam door Eva om de verkeerde beslissing te nemen. Satan beïnvloedde nu alles wat Adam deed. Satan beïnvloedde Kaïn om Abel te doden. Satan, de god van deze wereld (2 Corinthiërs 4:4), heeft sindsdien altijd de nakomelingen van Adam en Eva beïnvloed!

Satan heeft de hele wereld misleid (Openbaring 12:9). De beschaving hier op aarde is *Satans* beschaving die hij begon door de eerste mens, Adam, toen deze zondigde. Daartoe behoort ook het

valse opleidingssysteem van deze wereld, haar valse religies, haar systeem van bestuur en economie, alsmede haar sociale gewoonten.

1. Is Satan de overste van de macht der lucht? Efeziërs 2:2.

OPMERKING: Als overste van de macht der lucht zendt Satan zijn *houdingen* van zelfgerichtheid en ijdelheid, van wedijver en strijd uit. Satans uitzenden kan vergeleken worden met televisie- en radio-uitzendingen. Bijvoorbeeld uw radio vangt de elektromagnetische golven op die door de zenders van de verschillende radiostations worden uitgezonden. De menselijke geest kan Satans "uitzendingen" opvangen, omdat de menselijke geest in elke persoon "afgestemd" is op de *geestelijke* "golflengte" van de duivel!

Toen Adam in de hof van Eden zijn beslissing nam, verwierp hij God, de Geest van God en onsterfelijk leven. De menselijke geest in Adam werd vanaf het moment waarop hij voor de eerste keer ongehoorzaam was aan God, "afgestemd" op Satans geestelijke golflengte. En zijn nakomelingen door alle tijden heen tot nu toe in deze twintigste eeuw zijn nog steeds afgestemd op Satans golflengte.

2. Sloot God – toen Adam de beslissing nam om van de boom van kennis van goed en kwaad te eten – de Heilige Geest af voor Adam en zijn nakomelingen? Genesis 3:23-24.

OPMERKING: God zou Adam, nadat hij had gezondigd, niet toestaan van de vrucht van de boom des levens te eten. De Heilige Geest werd afgesneden voor de mensheid totdat God die door Christus, de tweede Adam, weer ter beschikking zou stellen – maar dan *alleen* aan degenen die God in Zijn kerk zou roepen, de kerk die begon op de Pinksterdag in 31 n.Chr., en die door alle eeuwen heen tot op deze dag is blijven bestaan. De Heilige Geest zal pas na de wederkomst van Jezus Christus op de *hele* mensheid worden uitgestort (Joël 2:28). Toekomstige lessen van de schriftelijke Ambassador College Bijbelcursus zullen Gods basisplan van behoud voor de hele mensheid volledig uitleggen.

### Het WERKELIJKE DOEL van de kerk

1. Wanneer *besloot* de Godfamilie dat Jezus Christus, de tweede Adam, zou komen om de straf voor de zonden van de mensheid te betalen? Laatste deel van Openbaring 13:8.

OPMERKING: Christus was het "Lam dat sedert de grondlegging der wereld [van Satan] werd geslacht" – dat wil zeggen, toen Adam de verkeerde beslissing nam, werd besloten dat het Lam van God voor de zonden van de hele mensheid zou sterven.

2. Maar moest Christus, voordat Hij Zijn opdracht op aarde kon uitvoeren, Zich kwalificeren om de troon over de aarde over te nemen? Mattheüs 4:1-11.

OPMERKING: Jezus kwalificeerde Zich om Satan als heerser over de aarde te vervangen, door hem te overwinnen. Hij weerstond de verzoeken van de duivel nadat Hij 40 dagen en 40 nachten had gevast.

3. Begon Jezus, nadat Hij Zich had gekwalificeerd om Satan als wereldheerser te vervangen, het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen? Marcus 1:13-15. Riep Hij ook discipelen zodat Hij hen persoonlijk kon onderwijzen? Marcus 1:16-20; 3:14.

OPMERKING: Jezus riep Zijn twaalf discipelen voordat Hij met de nieuwtestamentische kerk begon. Een discipel is een student of leerling. Christus koos hen – zij kozen Hem niet. Hij zei Simon (Petrus) en Andreas zijn broer: "Volg Mij en Ik zal jullie vissers van mensen maken."

Jezus onderwees de twaalf discipelen en leidde hen op, zodat zij leraren konden worden – zodat Hij rondom hen met Zijn kerk zou kunnen beginnen. De apostelen zouden deel uitmaken van het *fundament* van de kerk. Zij zouden de leraren worden van hen die God later in Zijn kerk zou roepen.

Maar geen van hen werd lid van de kerk totdat Jezus naar de hemel was opgevaren. Preciezer gezegd, eerst riep Hij de discipelen, om hen daarna Zelf te onderwijzen zodat zij, na hun geestelijke bekering, leraren en leden van de kerk konden worden. Toen Jezus met de kerk begon had Hij dus reeds leraren *opgeleid*.

4. Kan "wie dat maar wil" nu Gods Heilige Geest ontvangen en daardoor lid van Gods kerk worden? Johannes 6:44, 65.

OPMERKING: Niemand kan tot Christus komen – behalve als de Geest van de Vader hem trekt. God de Vader roept mensen tot Christus en bekering (Romeinen 2:4; 2 Timotheüs 2:25). En de discipelen werden geroepen en opgeleid zodat zij anderen die God in Zijn kerk zou roepen, konden onderwijzen.

5. Hoeveel mensen had God op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest ter beschikking kwam van hen die God tot Zijn kerk roept, reeds geroepen? Handelingen 1:15; 2:1-4. Hoeveel mensen voegde God later op diezelfde dag toe aan de kerk? Handelingen 2:41. Voegde God ook dagelijks anderen toe aan de kerk? Vers 47.

OPMERKING: Op de Pinksterdag van 31 n.Chr. werden zo'n 120 mensen, toen zij door de Heilige Geest werden verwekt, lid van Gods kerk. Nog eens 3000 anderen werden door God later op die dag verwekt. Zij werden door de apostelen onderwezen. In de tijd van de apostelen bleef het aantal bekeerde leden groeien en het kan zijn dat dit aantal uiteindelijk opliep tot zo'n honderdduizend – het aantal leden van Gods kerk op het moment dat deze les wordt geschreven gaat langzamerhand in de

richting van dat aantal.

Maar Jezus Christus zal het Koninkrijk van God niet op aarde oprichten totdat er nog *veel meer* zijn geroepen en onderwezen om leraren te worden.

6. Zullen de koninkrijken van deze wereld in de wereld van morgen door de heiligen worden geregeerd? Daniël 7:18, 22, 27; Openbaring 2:26-27; 5:10; 20:4.

OPMERKING: *De kerk is het Koninkrijk van God in "embryo"* – nog niet geboren. De leden zijn de door de Geest *verwekte* kinderen van de wereld van morgen! Jezus kwam om door hen een nieuwe wereld – een nieuwe beschaving – te beginnen. Zij zullen Hem als Hij terugkomt helpen regeren en helpen in het onderwijzen van Zijn levenswijze. Kerkleden zijn nu in opleiding zodat zij de miljoenen mensen, ja zelfs de miljarden mensen, tijdens het Millennium en de periode van het oordeel van de grote witte troon kunnen onderwijzen!

Zij die deel uitmaken van Gods kerk worden nu *onderwezen hoe te leven*. Zij worden onderwezen in de manier hoe een juiste maatschappij en een juiste beschaving op te bouwen die zowel gelukkig als productief zal zijn. In die nieuwe beschaving zal iedereen met elkaar samenwerken. Iedereen zal rust hebben en werkelijk volledig van het leven genieten! De wereld van morgen zal geen enkele van de problemen hebben die Satans wereld in deze tijd heeft.

7. "Test" of "beproeft" God hen die nu in opleiding zijn om de leraren van morgen te worden om vast te stellen of zij evenals Abraham (Genesis 26:5) gehoorzaam zullen blijven aan het bestuur van God? Psalm 11:4-5; Jeremia 17:10; 1 Petrus 4:12-13; Jacobus 1:2-4.

OPMERKING: Zij die deel uitmaken van Gods kerk moesten evenals Adam een beslissing nemen. Ook zij moesten beslissen of ze wel of niet God zullen volgen. Als ze daarna naar Gods levenswijze blijven leven, worden ze beproefd en getest zodat God zal weten dat het "hart" van elk lid zich werkelijk tot Hem heeft gekeerd voordat hij of zij in de familie van God geboren wordt.

8. Welke opdracht gaf Christus aan Petrus die de leidende apostel van de vroege kerk zou worden? Johannes 21:15-17.

OPMERKING: Gods kerk in deze tijd voert ook Jezus' opdracht "voed Mijn schapen" uit. De kerk heeft een uitgebreid opleidingsprogramma om de geestelijk verwekte kinderen van God te onderwijzen. Dit wordt bereikt door het onderwijs van de leden door Gods dienaren tijdens wekelijkse sabbatdiensten en door de publicaties van de kerk. De Worldwide Church of God publiceert veel boekjes, deze schriftelijke Bijbelcursus die u in deze studie van de Bijbel gebruikt, de tijdschriften *De Echte Waarheid*, *Het Goede Nieuws* en *Youth*. Er is ook

een georganiseerd opleidingsprogramma voor de jeugd van de kerk. Daarnaast is er *De wereld van morgen* uitzending op televisie en via de radio.

Dit zijn de belangrijkste middelen waardoor de kerk haar leden onderwijst ("voedt") – degenen die tot Gods kerk zijn geroepen om studenten te worden zodat hun onderwezen kan worden leraren te worden. Leraren moeten eerst onderwezen worden voordat ze anderen kunnen onderwijzen. God onderwijst nu door Zijn kerk toekomstige leraren om de rest van de mensheid te onderwijzen!

Het echte en ontzagwekkende doel van Gods kerk is *leraren* van miljoenen (en uiteindelijk miljarden) mensen in de wereld van morgen voort te brengen, zodat iedereen kan leren hoe een geestelijk geboren lid van de Godfamilie te worden!

9. Gaf God ondertussen Zijn kerk ook de opdracht Zijn waarheid aan de wereld te verkondigen? Mattheüs 28:19-20. Profeteerde Jezus dat het evangelie van het Koninkrijk van God als een *getuigenis* aan de wereld verkondigd zou worden voordat het einde van Satans wereld zou aanbreken en de wereld van morgen ingeluid zou worden? Mattheüs 24:3, 14; Marcus 13:10.

OPMERKING: Het verkondigen en publiceren van Christus' evangelie aan de wereld is het belangrijkste middel waardoor God diverse mensen tot Zijn kerk roept om te worden opgeleid. Voor al die miljoenen mensen die het horen maar die op dit moment niet door God geroepen worden, is het niet meer dan een getuigenis.

### Het FUNDAMENT van de kerk

Hoe en wanneer begon Jezus Christus de kerk van God? In zekere zin begon Hij die lang geleden door de profeten uit de tijd van het Oude Testament. De profeten, samen met Jezus en Zijn apostelen, vormen het *fundament* van het geestelijke huis van God dat nu door Christus wordt gebouwd. Laten we dat begrijpen.

1. Zei Jezus dat Hij Zijn kerk (gemeente) zou bouwen? Mattheüs 16:18.

OPMERKING: Dit is de eerste plaats in het Nieuwe Testament waar het woord gemeente wordt gebruikt. Dit woord is de vertaling van het Griekse woord *ekklesia* en betekent "de uitgeroepen" – van *ek* (uit) en *klesia* (geroepen). Het Griekse woord duidt op een "uitroepen" om bijeen te komen, in het bijzonder voor een religieuze bijeenkomst. Het heeft niet de betekenis van een gebouw zoals in deze tijd algemeen wordt aangenomen.

2. Wat moest er gebeuren *voordat* de nieuwtestamentische kerk opgericht kon worden? Johannes 7:37-39.

OPMERKING: De kerk kon niet worden opgericht totdat Jezus ten hemel was opgestegen en de

Heilige Geest gezonden werd om hen die de Vader had geroepen te verwekken. Desondanks begon God lang geleden enkelen te roepen om deel uit te maken van het fundament van de kerk, namelijk Abraham en de andere profeten. Dit omvat ongetwijfeld Abel, Henoch en Noach, want deze rechtvaardige mannen werden door God gebruikt om een rol te spelen in het toekomstige, heersende Koninkrijk van God.

Zo begon de Eeuwige met het leggen van het feitelijke *fundament* van Zijn kerk door de profeten Abraham, Isaak, Jakob en Jozef. In de jaren van Abraham tot Christus riep God Zijn profeten uit Satans wereld om deel uit te maken van het fundament van de kerk van God.

**3.** Wat zouden de apostelen samen met de profeten gaan vormen? Efeziërs 2:19-22, in het bijzonder vers 20. Wie is het Hoofd van de kerk? Efeziërs 5:23.

OPMERKING: Tijdens de drieënhalve jaar van Jezus' aardse optreden riep Hij twaalf apostelen die ook deel zouden uitmaken van het fundament van de kerk. Christus onderwees hen en leidde hen op bij Zijn verdere uitvoering van het werk van God. Jezus bouwde zodoende Zijn kerk op het fundament van de apostelen en de oudtestamentische profeten, waarbij Jezus Zelf het Hoofd van de kerk is – de "hoeksteen" van de geestelijke tempel van God.

**4.** Wanneer begon Jezus – na de twaalf apostelen te hebben opgeleid – feitelijk met Zijn kerk? Handelingen 2:1-4.

OPMERKING: De nieuwtestamentische kerk werd op de Pinksterdag in 31 n.Chr. opgericht, toen ongeveer 120 mensen door Gods Heilige Geest werden verwekt. Door Gods Geest die in al de profeten, apostelen en andere broeders binnen de kerk woont, zullen ze bij Christus' tweede komst in macht en heerlijkheid opgewekt (of als ze nog in leven zijn, veranderd) worden tot onsterfelijkheid!

Zodoende bestaat de kerk – het Koninkrijk van God in "embryo" – uit de *allereerste* mensen die als goddelijke Wezens in het Koninkrijk van God geboren zullen worden!

**5.** Wie zullen in de geestelijke tempel – de kerk – die Christus aan het bouwen is, de "pilaren" vormen? Openbaring 3:7, 12.

OPMERKING: De pilaren van een gebouw hebben een heel belangrijke functie. Pilaren zijn vaak de voornaamste dragers van de bovenbouw van een gebouw. Het *Filadelfia*-tijdperk van Gods kerk heeft bewezen loyaal aan God te zijn – heeft Christus niet verloochend en heeft Zijn woord bewaard (vers 8). Dit tijdperk heeft bewezen in het bijzonder trouw te zijn in het zich houden aan Gods waarheden en levenswijze en deze aan de wereld te verkondigen.

Als men aandacht schenkt aan de ontzagwekkende

hoeveelheid geestelijke kennis die God aan Zijn apostel in deze tijd heeft geopenbaard en de geweldige opleidingsenergie van Gods kerk in deze tijd, zou men logisch tot de conclusie komen dat het Filadelfia-tijdperk van Gods kerk in de wereld van morgen een belangrijk deel zal uitmaken van de *opleidingstak* van Gods Koninkrijk om Zijn levenswijze aan de hele wereld te onderwijzen.

Dit zou verklaren waarom God mensen in Zijn kerk heeft geroepen uit alle etnische achtergronden uit de volken van de wereld. Als leden van het Filadelfia-tijdperk van Gods kerk die nu in opleiding zijn, zullen zij voorbereid worden om na Christus' wederkomst hun eigen volk te onderwijzen!

### **Bestuur in de kerk**

De kerk – Gods geestelijke tempel die door Christus gebouwd wordt – moet stevig bijeengehouden worden en dat *gebeurt* ook. Hoe is dit mogelijk? *Kerkbestuur* bindt de leden van het lichaam van Christus aaneen, zodat allen in vrede, harmonie en eenheid van doel functioneren!

**1.** Wie plaatst het bestuur in de kerk? 1 Corinthiërs 12:28.

OPMERKING: Evenals het bestuur van het oude Israël, de "kerk" of gemeente van het oudtestamentische tijdperk, maar ook een natie in de wereld, door God hiërarchisch werd ingesteld, zo is ook de kerk van God in deze tijd georganiseerd onder een theocratisch bestuur dat hiërarchisch van aard is. Bestuur werkt van boven naar beneden – precies het tegenovergestelde van democratie. De leden stellen geen functionarissen aan in de kerk – *God* doet dat, net zoals Hij de overige leden in de kerk plaatst (1 Corinthiërs 12:18; Johannes 6:44; Handelingen 2:47).

Het bestuur dat momenteel in de kerk is, heeft dezelfde vorm als het bestuur waardoor Christus in het Millennium en de periode van het oordeel van de grote witte troon zal heersen. Zij die in deze tijd tot Gods kerk behoren, hebben zich *vrijwillig* onder de autoriteit van Zijn bestuur geplaatst. Op die manier leren zij in het Koninkrijk van God te heersen. Hoe? Door eerst tijdens hun sterfelijk leven door het bestuur van God geregeerd te worden. Gods door de Geest verwekte kinderen leren te heersen in voorbereiding op de wereld van morgen door zich te onderwerpen aan en het toepassen van Gods bestuur binnen Zijn kerk in deze tijd! Laten we dat begrijpen.

**2.** Wie is het Hoofd van de kerk? Efeziërs 1:22-23; 5:22-24.

OPMERKING: Christus is het Hoofd van de kerk evenals de man het hoofd is van de vrouw. De menselijke familie is een type van de goddelijke familie van God en moet volgens de wet van God, die samengevat wordt in het woord *liefde*, bestuurd

worden. Door de principes van Gods bestuur in onze gezinnen te volgen, leren we hoe we Gods levenswijze van liefde moeten toepassen en hoe op de juiste manier te regeren over degenen die Christus in het Millennium onder onze heerschappij zal plaatsen!

**3.** Hoe regeert Christus als Hoofd van de kerk? Efeziërs 5:25.

**OPMERKING:** Christus regeert de kerk – Zijn aanstaande vrouw – in *liefde*, doet altijd wat het beste voor haar is. Hij had de kerk zo lief dat Hij voor haar stierf, zodat haar zonden vergeven konden worden en ze bij Zijn tweede komst onsterfelijk kon worden.

Mannen moeten zich aan Christus onderwerpen en Zijn voorbeeld van liefde jegens hun eigen familie volgen. Ook zij moeten in *liefde* regeren – niet als tirannen! Mannen en vaders behoren hun huisgezin volgens Gods wet te besturen – met een bestuur ten goede van hen die worden bestuurd. En vrouwen moeten zich aan hun eigen man onderwerpen zoals de kerk zich aan Christus moet onderwerpen (vers 24). *Hoe duidelijk is het dat Gods volk leert te regeren door geregeerd te worden!*

**4.** Zijn er onder Christus' leiding verschillende functies in Gods kerk? 1 Corinthiërs 12:4-6. En is de kerk van God grondig georganiseerd? Efeziërs 2:19-22; 4:15-16.

**OPMERKING:** De kerk – "het huisgezin van God" – is een familie, evenals God een goddelijke familie is. De kerk wordt ook vergeleken met een gebouw en een menselijk lichaam met zijn verschillende ledematen. In deze tijd is de kerk goed georganiseerd volgens de instructies van Jezus Christus die we in Zijn geschreven woord kunnen vinden. Alle delen zijn samengevoegd en functioneren samen in harmonie en teamwerk. De kerk is stevig samengevoegd, net zo hecht als dat het geval is bij laswerk. Dit laat *georganiseerde* eenheid zien!

**5.** Welke geestelijke functies heeft God aan de kerk onder Christus gegeven teneinde de diverse taken van de kerk uit te voeren? Efeziërs 4:11-12.

**OPMERKING:** Een *apostel* is "iemand die gezonden is" met Christus' evangelieboodschap van het komende Koninkrijk van God. De apostel houdt ook toezicht op het verkondigen van die boodschap aan de wereld door middelen en andere personen dan zichzelf. Een apostel heeft ook de supervisie over alle plaatselijke gemeentes of kerken van God (1 Corinthiërs 16:1; 2 Corinthiërs 11:28).

De *profeten* die in het fundament van de kerk zijn geplaatst, zijn de profeten uit het oudtestamentische tijdperk. Hun geschriften werden gebruikt om een aanzienlijk deel uit te maken van het nieuwtestamentische onderwijs en functioneren.

Het woord "prophetie" wordt vaak gebruikt in de betekenis van "prediken of verkondigen". Op die manier opgevat zouden de predikers van Gods kerk ook wel "profeten" genoemd kunnen worden – maar er wordt in de vroege nieuwtestamentische kerk niet over letterlijke profeten gesproken die een uitvoerende, besturende of verkondigende taak hebben.

*Evangelisten* waren in Paulus' dagen leidende dienaren die het evangelie in het openbaar aan mensen buiten de kerk verkondigden, die zelfs kerken oprichtten en de supervisie hadden over enkele kerken onder een apostel. Daarom kan een evangelist in deze tijd een uitvoerende functie in de kerk uitoefenen onder de apostel. Een evangelist is niet noodzakelijk in één plaats gestationeerd.

*Pastors* (herders) zijn dienaren die over een lokale gemeente of een groep van lokale gemeentes worden geplaatst.

In de vroege nieuwtestamentische kerk waren er ook *leraren* die niet noodzakelijkerwijs predikers [preachers] waren. Toch worden alle dienaren en leraren in andere nieuwtestamentische passages oudsten [Engels: elders] genoemd. Daarom zijn er in deze tijd in Gods kerk zowel 'preaching' als 'non-preaching elders'. 'Preaching elders' worden aangesteld over lokale gemeentes. Daarnaast worden sommige 'elders', die niet allemaal predikers zijn, in de kerk in deze tijd 'local elders' genoemd.

**6.** Beslissen leden van het lichaam van Christus voor zichzelf wat ze willen geloven, of hebben ze hun geloofsopvattingen en leerstellingen ontvangen van de apostelen van Jezus Christus die samen met de oudtestamentische profeten deel uitmaken van het fundament van Gods nieuwtestamentische kerk? Handelingen 2:42; Efeziërs 2:20. Hoe kregen Christus' apostelen hun leerstellingen? Mattheüs 28:18-20.

**OPMERKING:** De vroege nieuwtestamentische kerk ontving haar geloofsopvattingen, onderwijs en gewoonten van de apostelen die door Christus persoonlijk waren onderwezen. (Daartoe behoorden ook, zoals eerder gezegd, de geschriften van de oudtestamentische profeten.) Dus de mensen in de vroege kerk besloten niet op persoonlijke basis welke leerstellingen ze zouden geloven, evenmin ontvingen ze elk afzonderlijk de waarheid van Christus. Christus onderwees de apostelen en Hij hield hen verantwoordelijk voor het onderwijzen van de leerstellingen aan de kerk.

**7.** Hoe diende de kerk – volgens Gods instructie door de apostel Paulus – te spreken? 1 Corinthiërs 1:10.

**OPMERKING:** Gods woord geeft aan dat alle leden van het lichaam van Christus "eenstemmig" moeten spreken. Met andere woorden er moet geen verdeeldheid zijn in wat ze geloofden, onderwezen

of verkondigden. Gods kerk kan niet *verdeeld* zijn! Daarom houden de afzonderlijke leden van het lichaam van Christus zich in deze tijd trouw aan de leerstellingen van de apostelen – evenals de vroege nieuwtestamentische christenen dat deden.

De leerstellingen van Gods kerk kwamen van God door Jezus Christus, die de oorspronkelijke apostelen onderwees. Deze *zelfde* leerstellingen worden in deze tijd onderwezen door Gods apostel, die door Christus onderwezen werd door Zijn *geschreven* woord. Gods apostel in de huidige tijd heeft op zijn beurt de dienaren van God onder hem onderwezen. Iedere sabbat onderwijzen deze dienaren getrouw deze zelfde leerstellingen aan de leden van Gods kerk in gemeentes van gelijkgezinde individuen in vele naties overal ter wereld!

### **Functie van de individuele leden**

1. Is Gods kerk samengesteld uit de individuele leden die deel uitmaken van het "lichaam van Christus"? 1 Corinthiërs 12:17. Heeft de kerk evenals het menselijk lichaam *vele leden*? De verzen 12-14. Is elk lid belangrijk binnen het ene lichaam? De verzen 18-25.

OPMERKING: We hebben gezien dat de kerk samengesteld is uit de door de Geest verwekte kinderen van God die de Vader uit de wereld heeft geroepen. De kerk is het "lichaam van Christus". De kerk is een *georganiseerd geestelijk organisme* – de aanstaande bruid van Christus die na haar opstanding of verandering tot onsterfelijkheid met Hem in het huwelijk zal treden.

Met hulp van Gods Heilige Geest overwinnen de individuele leden van de kerk Satan, de wereld en hun eigen vleselijk gerichte natuur. Zij ontwikkelen het heilige, rechtvaardige karakter van God. Op die manier kwalificeren zij zich om met Christus op de troon van het wereldomvattende bestuur te zitten – de volken te regeren en te onderwijzen. Maar welke *specifieke functies* vervullen de leden in deze tijd in de kerk?

Zoals we hebben geleerd is de verkondiging van het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God en het "voeden" van de leden een *tweeledige* functie van de kerk.

De individuele leden *vervullen een essentiële rol* in een van deze functies: het verkondigen van het evangelie aan de wereld. Hoe? Zeker niet door persoonlijk Christus' boodschap aan hun nabije omgeving of de wereld te gaan verkondigen. Dat wordt voornamelijk door de apostel gedaan, tot op zekere hoogte door evangelisten en in nog mindere mate in lokale gebieden door de pastors van de kerk. (De hoofdverantwoordelijkheid van een pastor is, zoals eerder vermeld, supervisie over en prediken tot een lokale gemeente.)

In de eerste eeuw werd het evangelie verkondigd

door de apostelen en evangelisten. Maar hoe groot was het aandeel van de individuele leden? Toch wel groot! Zonder dit grotere geheel van leden zouden de apostelen Christus' grote opdracht niet hebben kunnen uitvoeren!

De heer Herbert W. Armstrong, Pastor General van de Worldwide Church of God, zegt nadrukkelijk dat hij, als Christus' apostel in deze tijd, en de evangelisten, pastors en 'elders' (oudsten) het werk van Gods kerk niet zouden kunnen uitvoeren zonder de loyale steun en voortdurende bemoediging van de leden.

Evenmin kunnen de individuele leden Gods heilige, rechtvaardige en volmaakte karakter ontwikkelen *zonder* de functies van de apostel, evangelisten, pastors en 'elders' (oudsten). Al deze verschillende leden die *God* in Zijn kerk *heeft geplaatst* zijn van elkaar afhankelijk, wederzijds afhankelijk van elkaar. Zij vormen een *TEAM* – een *georganiseerd geestelijk organisme* – volkomen verschillend van alle wereldlijke organisaties!

Hoe werkt deze wederzijdse afhankelijkheid in meer detail?

In het algemeen kost het hele functioneren van de kerk in deze wereld van de laat-twintigste eeuw geld. Faciliteiten en methoden die in de wereld van de eerste eeuw niet bestonden, zoals televisie, radio en drukpers, staan de kerk voor de uitvoering van haar opdracht ter beschikking. Zonder de tienden en royale, vrijwillige offers van de leden zou de opdracht van de kerk in de wereld van vandaag niet vervuld kunnen worden.

Ook zonder de vurige en aanhoudende GEBEDEN van de leden zou het werk van Gods kerk niet kunnen worden uitgevoerd. En zonder de voortdurende BEMOEDIGING van de leden en hen die plaatselijk boven hen staan, zouden degenen die op het hoofdkwartier werken niet zijn opgewassen tegen de vervolgingen, tegenstand en beproevingen die zij ervaren tijdens Gods werk in de eindtijd!

Omgekeerd hebben de leden even sterk behoefte aan de bemoediging, het onderwijs, de adviezen en de leiding van het hoofdkwartier en van plaatselijke dienaren. Hoe prachtig is het *teamwerk* in Gods kerk georganiseerd!

### **De kerk als geestelijke "moeder"**

God openbaart dat Zijn kerk de geestelijke "moeder" is van geestelijk verwekte christenen. Zij zijn geestelijke "embryo's" en "foetussen" – reeds kinderen van *God*, maar nog niet geboren – omdat ze na door Gods Heilige Geest te zijn *verwekt* nog steeds groeiende zijn. De kerk is dus Gods geestelijk organisme om hen die in de toekomst uit de Geest geboren zonen van God de Vader zullen worden, te voeden met geestelijk voedsel en op te leiden in en te helpen met het ontwikkelen van



rechtvaardig karakter!

Laten we deze schitterende waarheid volledig begrijpen. Laten we zien hoe de menselijke voortplanting de geestelijke voortplanting uitbeeldt en laten we leren welke rol Gods kerk precies speelt in de ontwikkeling van toekomstige leden van de goddelijke familie van God. Menselijke verwekking, de zwangerschapsperiode en dan tenslotte de geboorte zijn types van geestelijke voortplanting – van *geboren* worden in de Godfamilie. Menselijke voortplanting beeldt geestelijk behoud uit.

Al het menselijk leven begint als een nietig eitje – ovum genoemd – dat in de menselijke moeder wordt geproduceerd. Maar dit eitje heeft een heel beperkt leven. Sommige doctoren en wetenschappers geloven dat het een levensduur heeft van om en nabij 24 uur, tenzij het bevrucht wordt door een zaadcel die in het lichaam van de menselijke vader wordt geproduceerd. Bij het binnendringen in het eitje vindt de zaadcel zijn weg naar de kern van de eicel en verenigt zich daarmee. Dit is het begin van de ontwikkeling van een nieuw menselijk wezen.

Maar het is nog geen geboren menselijk wezen. Het menselijk leven is slechts *verwekt*. De eerste paar maanden wordt het een embryo genoemd. Daarna, tot aan de geboorte, wordt het een foetus genoemd.

Het pas verwekte embryo moet door de moeder gevoed worden met fysiek voedsel. Als gevolg van deze fysieke voeding groeit het en *groeit* het en GROEIT het – totdat het, normaal na negen maanden, gereed is om geboren te worden.

Let nu op de verbazingwekkende overeenkomst tussen menselijke en geestelijke voortplanting.

Een mens moet door een menselijke vader worden *verwekt*. En om uit God geboren te worden – als een goddelijk wezen in de familie van God – moet men eerst door de geestelijke Vader – de almachtige God – worden *verwekt*! Laten we deze verbazingwekkende waarheid goed tot ons laten doordringen.

1. Verleent de Geest van God Gods *goddelijke leven* en *natuur* aan iemand als hij door God de Vader wordt verwekt? 2 Petrus 1:4. Maar hoeveel van Gods Geest ontvangt men bij die geestelijke verwekking? 2 Corinthiërs 5:5. Is iemand die op die manier is verwekt een letterlijk kind van God? Romeinen 8:16; 1 Johannes 3:1-2,

OPMERKING: Op analoge wijze kan elk volwassen menselijk leven vergeleken worden met een "ei" of "ovum". Dit "ovum" heeft – vergeleken met eeuwig leven – een heel beperkte levensduur, gemiddeld ongeveer 70 jaar. Maar door God de Vader kan er geestelijk, goddelijk, onsterfelijk leven *aan* gegeven worden.

Zoals de fysieke mannelijke zaadcel zijn weg vindt naar de *kern* van het ovum en zich ermee ver-

enigt, zo gaat Gods Geest de menselijke geest in de mens binnen en verenigt zich daarmee! Dit gebeurt bij het ontvangen van de Heilige Geest – na echt berouw, doop en het opleggen van handen door een ware dienaar van God.

Iemand die zo verwekt is door de Geest van God is nu een "baby in Christus" (1 Corinthiërs 3:1). Hij is reeds een kind van God, alhoewel nog niet geboren. In een directe analogie is het embryo in de baarmoeder *reeds* het kind van zijn ouders, alhoewel nog niet geboren.

In een geestelijk verwekt kind van God is nu door Gods Geest eeuwig leven – goddelijk leven – aanwezig, maar hij is nog geen onsterfelijk geestelijk wezen – nog niet uit God *geboren* – heeft de erfenis nog niet ontvangen en bezit dus nog geen eeuwig leven. Hij is slechts een "erfgenaam" met Christus (Romeinen 8:17). Het goddelijk leven van God is niet meer dan *verwekt*.

Dit goddelijke leven en karakter begint zo piepklein in iemand dat het twijfelachtig is dat er veel van gezien kan worden – behalve dan de gloed van die vervoering van geestelijke "romance" die men geestelijk gesproken tijdens die "eerste liefde" van bekering zou kunnen uitstralen. Maar voor wat betreft geestelijke kennis en ontwikkeld rechtvaardig karakter is er nog niet veel aanwezig.

Als we eenmaal geestelijk verwekt zijn, zijn we niet meer dan een geestelijk "embryo". We moeten nu gevoed worden met *geestelijk* voedsel zodat we geestelijk kunnen groeien! Jezus zei dat de mens niet van brood (fysiek voedsel) alleen moet leven, maar bij *elk woord van God* (geestelijk voedsel)! Dit nemen we in vanuit de *Bijbel*. Onze geestelijke groei en de ontwikkeling van Gods rechtvaardig karakter ontstaat ook door persoonlijk, intiem, dagelijks contact met God door *gebed* en door christelijke *omgang* met andere door de Geest verwekte kinderen in Gods kerk. En ook door het *geestelijk onderwijs* dat door de kerk gegeven wordt!

2. Hoe wordt Gods kerk – het "Jeruzalem van boven" – in Galaten 4:26 genoemd?

OPMERKING: In vers 22 van Galaten 4 begint een allegorie over de twee verbonden – zoals we leerden in les 17, het Oude Verbond dat met Israël gesloten werd bij de berg Sinai en het Nieuwe Verbond dat bij Christus' wederkomst gesloten zal worden met Zijn geestelijke kerk. In deze allegorie wordt de kerk "de *moeder* van ons allen" genoemd – dat wil zeggen van hen die in de kerk van God zijn. Let op de parallel van geestelijke voortplanting met menselijke voortplanting!

De kerk is de geestelijke "moeder" van haar leden – evenals een menselijke moeder de moeder is van haar verwekt, maar nog niet geboren kind. En het fysieke embryo wordt fysiek door de moeder



gevoed.

**3.** Heeft God Zijn geroepen en gekozen dienaren in Zijn kerk aangesteld om de leden te voeden zodat ze geestelijk zullen groeien? 1 Petrus 5:1-3; Efeziërs 4:11-13.

OPMERKING: De menselijke moeder draagt haar ongeboren baby in dat deel van haar lichaam waar ze hem het beste kan *beschermen* tegen fysieke schade, en die bescherming maakt deel uit van haar taak evenals het *voeden* van het ongeboren kind. Evenzo geeft de kerk, door de dienaren van Christus, de ongeboren kinderen van God geestelijk *voedsel* – instructie, onderwijs, advies – en *beschermt* ze hen tegen geestelijke schade van valse dienaren en valse leerstellingen!

**4.** Moet de geestelijk verwekte christen, evenals het fysieke embryo en daarna de foetus fysiek groeien totdat het voldoende ontwikkeld is om geboren te worden, ook *groeien* in genade en de kennis van Christus? 2 Petrus 3:18. Moet hij in geestelijk karakter overwinnen en groeien tijdens zijn leven teneinde in het Koninkrijk van God geboren te worden? Openbaring 21:7.

OPMERKING: Evenals het fysieke embryo geleidelijk aan de organen, gelaatstrekken en karakteristieken van een menselijk wezen ontwikkelt, zo moet ook de door de Geest verwekte christen geleidelijk aan het rechtvaardige karakter van God ontwikkelen – liefde, trouw, geduld, vriendelijkheid, zelfbeheersing, enzovoort (Galaten 5:22). Hij (of zij) doet dat door te leven bij het woord van God – door een *doener* daarvan te zijn! En het is de taak van de *kerk* – als de geestelijke "moeder" van christenen – hen te helpen het heilige, rechtvaardige en volmaakte karakter van God te ontwikkelen.

Dan zal op Gods tijd het verwekte kind van God door een opstanding of door een ogenblikkelijke verandering tot onsterfelijkheid bij Christus' wederkomst (Romeinen 8:11; 1 Corinthiërs 15:49-53; 1 Thessalonicenzen 4:16-17) uit God *geboren* worden – het Koninkrijk of de familie van God binnengaan!

**5.** Zal iemand die zo wedergeboren is, evenals God geest is, uit geest bestaan? Johannes 3:5-8; 4:24.

OPMERKING: Het is geweldig hoe de menselijke voortplanting de geestelijke voortplanting in Gods familie uitbeeldt! Toch heeft Satan door zijn misleiding de mensheid verblind voor het feit dat we als uit geest samengestelde individuen geboren kunnen worden – deel uitmakend van die goddelijke familie – deel uitmakend van het goddelijk Koninkrijk waarvan de kerk nu de embryovorm is!

### **Behoud buiten Gods kerk?**

Kan iemand behoud ontvangen *buiten* Gods kerk – de "moeder" waardoor Zijn door de Geest

verwekte kinderen geestelijk worden gevoed? Wat zegt de Bijbel?

Jezus Christus zei: "Ik zal Mijn kerk bouwen" (Mattheüs 16:18). Hij zei niet: "Ik zal tientallen verschillende groepen of kerken organiseren." Er is in de Bijbel geen verslag te vinden dat Jezus twee, drie, tien of misschien verscheidene honderden kerken of religies met verschillend onderwijs en verschillende geloofsopvattingen bouwde.

Jezus kwam om *ÉÉN* kerk te bouwen (Efeziërs 4:4). En de ene en enige kerk die Jezus zei te bouwen, begon in 31 n.Chr. met het uitstorten van de Heilige Geest op de discipelen die "allen eendrachtelijk bijeen waren" (Handelingen 2:1, Statenvertaling).

De leden van Gods kerk beslissen niet dat ze zich bij Zijn kerk zouden willen "aansluiten", beslissen niet wat ze graag zouden willen geloven om daarna diensten te gaan bijwonen. God *roept* een individu en *verleent* berouw en bekering (Johannes 6:44; Romeinen 2:4), en nieuwe leden worden alleen maar na bekering, doop en het ontvangen van Gods Heilige Geest aan de kerk van God toegevoegd (Handelingen 2:38, 47; 1 Corinthiërs 12:13). De berouwvolle gelovige wordt een verwekt kind van God als hij de gave van de Heilige Geest ontvangt. En hij gelooft de leerstellingen die Jezus in Zijn kerk heeft geplaatst.

Laten we dat beter begrijpen.

**1.** Waarmee vergeleek Jezus Zichzelf in een analogie? Johannes 15:1. En waarmee vergeleek Hij de individuele leden van Zijn kerk? Vers 5. Kunnen de ranken los van de wijnstok vrucht dragen? De verzen 4 en 5.

OPMERKING: Jezus beeldde Zichzelf uit als de wijnstok en zij die tot Zijn kerk behoren als de ranken van die wijnstok. Let erop dat Jezus niet wordt uitgebeeld als verscheidene, aparte wijnstokken – Hij is *één* wijnstok! De leden van het lichaam van Christus zijn de ranken – maar geen aparte, geïsoleerde ranken. Allen zijn verbonden met de ene wijnstok – het lichaam van Christus.

**2.** Maar wat gebeurt er met de ranken die van de wijnstok gescheiden en afgebroken worden – die zich afscheiden van het lichaam van Christus? De verzen 2 en 6.

OPMERKING: Jezus sprak tot hen die Hij tot apostelen in Zijn kerk had gekozen. Hij zei hun dat de Vader de landman is – de wijngaardenier (vers 1). Elke rank van deze wijnstok (het lichaam van Christus, de kerk) die geen vrucht draagt voor het Koninkrijk, wordt door de Vader weggesnoeid, zodat de *georganiseerde, verenigde wijnstok meer vrucht kan dragen*.

Jezus' analogie is een ernstige waarschuwing aan hen die *zich* van Zijn kerk zouden willen *afschieden*. Zij zullen niet langer groeien, zullen ver-



welken en tenslotte geestelijk sterven!

3. Zullen zij die besloten persoonlijk behoud "buiten" Gods kerk te zoeken, met Christus in het huwelijk treden als Hij bij Zijn wederkomst met Zijn verloofde bruid – de kerk van God – in het huwelijk treedt? Openbaring 19:7; Mattheüs 25:10-12.

OPMERKING: Slechts zij die deel uitmaken van de bruid die zich gereed heeft gemaakt, zullen – zoals we in les 17 hebben gezien – bij Zijn wederkomst met Christus in het huwelijk treden. Christus zal met *Zijn* kerk in het huwelijk treden – niet met een conglomeratie van verdeelde groepen, denominaties of geïsoleerde individuen die Christus op hun eigen manier proberen te volgen in plaats van op Gods manier (Spreuken 14:12).

Als iemand het lichaam van Christus verlaat en niet langer deel wil hebben aan wat dat lichaam doet, is hij van Christus weggegaan en zal geen deel uitmaken van de bruid die met Hem in het huwelijk zal treden, omdat Jezus Christus met Gods ene en enige verenigde kerk in het huwelijk zal treden!

Bij Christus' spoedige wederkomst zal Zijn aanstaande vrouw zich gereed hebben gemaakt en zal ze het nieuwtestamentische huwelijk met Hem sluiten. De deur zal dan gesloten worden voor allen die ten onrechte veronderstelden dat zij gereed zouden zijn als de bruidgom, Christus, komt om met Zijn kerk in het huwelijk te treden. Zij die meenden het "in hun eentje" te kunnen doen of zich bij verschillende groepen of denominaties van men-

sen hebben aangesloten, zullen komen en op de deur kloppen – maar Christus zal zeggen: "Ik ken u niet" (Mattheüs 25:12).

God Zelf gaf vorm aan het plan van behoud en de methode waardoor mensen, na geestelijke verwekking, opgeleid en voorbereid kunnen worden om de geestelijk geboren goddelijke Wezens te worden in het Koninkrijk van God. Gods heersende familie zal een goed getrainde en perfect georganiseerde familie zijn, die Gods patroon van wederzijds teamwerk en samenwerking heeft geleerd om volmaakt samen te functioneren. De leden van Gods goddelijke familie zullen voor altijd met de Vader en Christus heersen!

Iemand die zegt: "Ik wil op mezelf leven in Satans wereld – ik wil geen deel uitmaken van de familie" – maakt daarom *klaarblijkelijk geen deel uit van de familie!* Hij zal niet volgens Gods patroon en plan opgeleid en ontwikkeld zijn in geestelijk karakter. Zo iemand is niet geschikt om deel uit te maken van de Godfamilie als hij niet opgeleid en ontwikkeld is binnen de geestelijk verwekte familie – de kerk!

God zal niemand in Zijn familie toelaten die weigert deel uit te maken van de kerk om een geestelijk opleiding te ontvangen. Daarom is het zo belangrijk voor hen die nu geroepen en door God verwekt worden om te groeien en te overwinnen, en loyaal en gehoorzaam te zijn aan het bestuur van God in Zijn kerk – want de kerk is inderdaad het Koninkrijk van God in *embryo* en zal spoedig als God geboren worden!

---

Engels © 1983 Worldwide Church of God (21469/8412/1012)