



AMBASSADOR COLLEGE

# Bijbel- CURSUS



**U KUNT het  
bereiken!**

# Een nieuw begin!

*Door aan de hand van deze cursus de Bijbel te bestuderen hebt u fantastische waarheden leren kennen. Kennis is evenwel, als zij niet wordt toegepast, van geen enkele waarde. Wat gaat u nu dus doen?*

---

U bent geboren voor een ontzagwekkend en schitterend doel! De wijze en geleerde mensen van deze wereld – hoe wijs of geleerd ze ook zijn – weten echter niet wat dat doel is.

Zo lang als men zich kan heugen, heeft de mens zich afgevraagd wat het doel van het leven is. Filosofen hebben erover nagedacht, om alleen maar tot de slotsom te komen dat ze het in het geheel niet weten.

Desondanks is de kostbare kennis van Gods doel met de mensheid u door uw bijbelstudie aan de hand van deze schriftelijke *Ambassador College Bijbelcursus* duidelijk geworden!

De meest verbazingwekkende waarheid waar u door uw studie mee kennis hebt gemaakt, is het feit dat God een familie is en dat God bezig is om Zichzelf voort te planten!

Ja, Gods verbazingwekkende doel met uw leven is dat u als een onsterfelijk, geestelijk lid "wedergeboren" wordt in de over het universum regerende familie van God!

Door deze cursus, die nu ten einde loopt, bent u ook de betekenis van de wereldgebeurtenissen gaan begrijpen. U hebt geleerd wat de oplossingen zijn voor de schijnbaar onoplosbare problemen waar de wereld in deze tijd mee te maken heeft! U hebt de weg tot wereldvrede geleerd – de weg naar het vrij zijn van angst en zorgen, armoede, ziekte en ongelukkig zijn.

U hebt ook de waarheid geleerd over zulke traditionele vragen als hemel, hel, behoud, wet en genade, de grote verdrukking, de wegneming, de opstanding, Christus' tweede komst en het Millennium!

## Kostbare kennis

Maar wat gaat u met deze *kostbare kennis* doen?

Ontdekken waar men Gods waarheid kan vernemen is als het ontdekken van een *goudmijn*. De lessen van deze schriftelijke *Ambassador College Bijbelcursus* hebben de "diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods" (Romeinen 11:33) bekendgemaakt.

De wereld is *verblind* voor deze kostbare, geestelijke kennis (Openbaring 12:9). Nu is het voor de meeste mensen gewoonweg *niet de tijd* om door God te worden geroepen (Johannes 6:44). God heeft hun verstand *nog niet* geopend om de fantastische waarheid over Zijn doel met de mens te be-

grijpen.

God laat toe dat de wereld als geheel geestelijk verblind is (2 Corinthiërs 11:13-15). Geestelijke blindheid bedekt alle naties (Jesaja 25:7). God is echter begonnen de ogen van *sommigen*, misschien met inbegrip van u, te openen door Zijn kerk die Christus' evangelie van het Koninkrijk van God aan de wereld verkondigt!

Tot degenen van u die deze cursus hebben gevolgd en door God worden geroepen, zegt Christus: "Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen" (Mattheüs 13:16).

## Een nieuwe levenswijze

Misschien bent u, evenals duizenden andere cursisten, verwonderd en opgewonden door de *nieuwe waarheden* die u in uw Bijbel hebt ontdekt. Als resultaat van uw studie is u een nieuwe "levenswijze" geopenbaard. U begint te begrijpen wat het betekent een *echte* christen te zijn.

Zoals de apostel Paulus in Romeinen 12:2 duidelijk verklaarde, is geestelijke bekering een *vernieuwing* van denken. Deze verandering van *denken* is, met de kracht van Gods Heilige Geest, de sleutel tot een nieuwe, succesvolle manier van denken en leven.

Geloof het of geloof het niet, de meeste christenen zijn niet eens gereed om een *begin* te *maken* met Gods manier van leven! Is het mogelijk dat u daar ook toe behoort?

Men wordt christen na oprecht berouw, geloof in Jezus Christus en in het evangelie van het Koninkrijk van God, doop door onderdompeling en het na handoplegging ontvangen van de Heilige Geest. Op dat moment komt Gods Geest in iemands denken en verenigt zich met de geest in de mens. Dat is het moment waarop men zich begint te "bekeren". Het geestelijk verwekte denken begint dan aan het *proces* om geestelijk te veranderen of te vernieuwen, waardoor zich goddelijk karakter gaat ontwikkelen.

Een pas verwekte christen heeft zich verplicht God te dienen. Hij begint een nieuw leven van geestelijke groei en voldoening. Maar daar is tijd voor nodig. Tijd om de geestelijke kennis die men verwerft toe te passen. Tijd om Gods levenswijze in praktijk te brengen.

Maar de tijd staat niet stil en wacht niet op iedereen!

## Nu is het de tijd om te handelen

Wat gaat u doen met de *kostbare kennis* die u aan het leren bent?

Gaat u werkelijk iets doen met deze kennis die God u geeft? Of denkt u dat u te "zwak" bent om te veranderen? Biedt u weerstand aan de noodzaak tot verandering? Lijkt het te moeilijk?

Wij mensen houden niet van verandering. Wij erkennen niet graag dat onze godsdienst of levenswijze verkeerd kan zijn geweest.

Let op deze treffende beschrijving van het menselijk denken in het boek *The Mind in the Making* van James Harvey Robinson: "Wij zijn ongelooflijk onachtzaam bij de vorming van onze geloofsopvattingen, maar blijken er een onwettige hartstocht voor te hebben wanneer iemand voorstelt ons ervan te beroven. Blijkbaar worden niet onze denkbeelden ... maar wordt ons zelfrespect bedreigd ..."

"Het woordje *mij* is het belangrijkste woord in ons menselijk verkeer en daarmee op passende wijze rekening houden is het begin van wijsheid. Het heeft steeds dezelfde kracht of het nu *mijn* eten, *mijn* hond, *mijn* huis betreft, of *mijn* geloof, *mijn* land en *mijn* God ..."

"Wij blijven graag geloven wat wij gewend zijn als waar aan te nemen en de verontwaardiging die wordt opgewekt, wanneer een van onze veronderstellingen in twijfel wordt getrokken, brengt ons ertoe alle mogelijke verontschuldigheden te zoeken om eraan te kunnen vasthouden. Het gevolg is dat het grootste deel van ons zogenaamde redeneren bestaat uit het vinden van argumenten om te blijven geloven wat we al geloven."

Wat een treffende beschrijving van het menselijk denken!

Toch is juist de sleutel tot ons toekomstig overleven onze bereidheid om ons te bekeren van onze eigen levenswijze en onze eigen ideeën, gewoonten en geloofsopvattingen te veranderen teneinde ze in overeenstemming te brengen met Gods weg en Zijn onderwijs zoals die in de Bijbel worden geopenbaard.

### Bereken de kosten

Voordat wij ons verplichten tot het volgen van Gods levenswijze, moeten we in alle ernst de kosten daarvan berekenen (Lucas 14:28-30). Wij moeten God in ons leven, overal en altijd, op de eerste plaats stellen (vers 26-27). Wij moeten ernaar streven Gods levenswijze van uitgaande liefde en bezorgdheid voor anderen, gebaseerd op Gods geboden, in praktijk te brengen.

Dat zijn de kosten die het volgen van de roeping door God – het worden van een echte christen – met zich meebrengen. Niet eens één op de duizend mensen in deze tijd begrijpt wat dit betekent!

Daar is een gevoel van dringende noodzaak voor nodig. Daarvoor moeten we elk ander streven op de tweede plaats stellen. Alle verkeerde gewoonten uit de wereld moeten ongeacht de consequenties worden opgegeven ten gunste van Gods levenswijze.

Christus zal ons nooit in de steek laten terwijl we Hem dienen door aan die speciale roeping gehoor te geven (Hebreeënen 13:5-6). Satan zal proberen ons te ontmoedigen om de taak tot een goed einde te brengen, soms door de invloed van onze geliefden. Maar Christus zal het werk dat Hij in en door ons begonnen is, voltooiën (Filippenzen 1:6). Hij geeft niet op. Hij riskeerde Zijn eigen eeuwige leven en positie in de familie van God voor ons allemaal persoonlijk, en Hij won!

Daarom kunt u winnen!

Maar punt één is dat u moet beginnen!

Als God u roept, komt u te staan voor wat wellicht de moeilijkste opgave is die een mens kan worden gesteld: erkennen fout te zijn geweest. Dat is het *begin* van *echte bekering*. U zult uw leven willen veranderen – willen ophouden met het volgen van Satans gewoonten en willen doen wat God u zegt te doen. U zult over de kracht gaan beschikken om *nee* te zeggen tegen verkeerde impulsen, gewoonten, begeerten en opvattingen.

Een geestelijk volwassen christen moet in staat zijn waarheid van leugen te onderscheiden. Het is echter *niet voldoende de waarheid alleen maar te horen*. U zult op die waarheid moeten reageren (Romeinen 2:13).

Velen horen in deze tijd de verkondiging van Gods waarheid in het *World Tomorrow* televisieprogramma en nemen er kennis van in de *Echte Waarheid*, het *Goede Nieuws* en de schriftelijke *Ambassador College Bijbelcursus*. Maar slechts zij die reageren, die in actie komen, zullen behouden worden!

U bent gewaarschuwd. Aan u is de eenvoudige en simpele waarheid van Gods woord geopenbaard. U hebt zelf in uw eigen Bijbel kunnen zien dat datgene wat het moderne christendom leert, vals is! En u bent tot de ontdekking gekomen dat het God ernst is!

Wat gaat u doen met deze kostbare, onschatbare kennis die God u door uw ijverige studie van zijn geopenbaarde Woord heeft geopenbaard? De keuze is aan u. Daar bent u en alleen u verantwoordelijk voor!

## LES 32

### Bekering is een nieuw begin

Bent u op het punt gekomen dat u uzelf ziet zoals u werkelijk bent – zoals God u ziet?

Hebt u "uzelf afgemeten" aan de geestelijke intentie van de Tien Geboden en hebt u opgemerkt in welke opzichten u tekortschiet? Bent u in uw leven op het punt gekomen waarop u de dingen die met Gods levenswijze strijdig zijn, wilt opgeven en u volledig aan Hem wilt onderwerpen? Bent u bereid al Gods geboden in acht te nemen?

Tenzij u zover gekomen bent om uzelf te zien zoals Job zichzelf zag (Job 42:1-6), tenzij u God om vergeving hebt gesmeekt zoals David deed (Psalm 51:3-12), tenzij u begonnen bent uw houding, uw gedachten, uw handelingen te veranderen, tenzij u werkelijk ontdaan bent over uw leven in het verleden, tenzij u met uw gehele hart berouw hebt, tenzij u een complete verandering ondergaan hebt, tenzij u al deze genoemde dingen gedaan hebt, bent u nog niet echt begonnen om op de christelijke levensweg van start te gaan!

Let op wat de apostel Paulus in 2 Corinthiërs 13:5 zegt: "Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf." De profeet Johannes zei de Farizeeën en Sadduceeën: "Brenge dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt" (Mattheüs 3:8).

Hoe kunt u uw *eigen* ik op de proef stellen – uzelf onderzoeken? Door uw leven, gedachten, woorden en handelingen te vergelijken met het woord van God.

Gods ogen zijn gericht op mensen met een nederige en berouwvolle geest – op hen die beven voor het tweesnijdend zwaard van zijn Woord. God herkent een berouwvolle instelling – een gebroken geest, een nederig vragen om vergeving en barmhartigheid. Hij wil dat wij allen de eenvoud en ontvankelijkheid van kleine kinderen hebben (1 Petrus 2:1-2; Mattheüs 18:2-4).

Voor ware bekering is een blijvende koerswijziging vereist, een volledige inzet, waarop niet kan worden teruggekomen. Het is geen tijdelijke, spontane, emotionele opwelling, zoals die in deze tijd gangbaar is in religieuze "opwekkings"bijeenkomsten. Het is iets dat oneindig veel dieper gaat!

### Onvoorwaardelijke overgave aan God

Als we ons eenmaal bekeren – ons volledig aan God overgeven – en gedoopt worden, plaatst God Zijn Geest in ons, in ons denken. Die begint dan onze manier van denken en handelen te beïnvloeden.

Maar de Heilige Geest neemt niet onze vrije wil

weg. Hij dwingt ons nergens toe. Hij leidt ons slechts naar meer inzicht in Gods waarheid en geeft ons de geestelijke kracht om Zijn wil te doen.

Bekering is het opgeven van uw eigen weg en het zich wenden naar Gods weg. Het betekent een onvoorwaardelijke overgave om bij ieder woord van God te leven. Daar de Bijbel het woord van God *is*, betekent het te leven op basis van de Bijbel. Het betekent volledige en *vrijwillige* onderwerping aan de autoriteit van God, zoals die tot uitdrukking komt in Zijn geopenbaarde woord!

1. Betekent onderwerping aan God dat wij Hem voor en boven alles en iedereen stellen? Mattheüs 10:37. Valt ook ons eigen *leven* daaronder? Lucas 14:26.

OPMERKING: "Haten" in Lucas 14:26 betekent, zoals het parallelverslag in Mattheüs 10:37 laat zien, naar verhouding *minder* liefhebben.

2. Zei Jezus, ook al klinkt dat tegenstrijdig, dat wie zijn oude, zondige, zelfzuchtige ik aflegt en zijn leven opgeeft of "verliest" terwille van Christus, zal leven? Mattheüs 10:39; 16:24-25.

OPMERKING: Jezus doelt op het geven van ons leven in *totale* gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan God.

Bekering betekent nadrukkelijk niet dat wij het gebruik van of onze waardering voor de waarde van materiële zaken moeten opgeven. God is geïnteresseerd in de *houding* die wij tegenover materiële zaken hebben – of wij *allereerst*, als onze hoogste prioriteit, Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoeken (Mattheüs 6:33).

God wil dat het ons goed gaat en dat we een goede gezondheid hebben (3 Johannes 2). Hij wil dat wij de dingen opgeven die slecht voor ons zijn – die ons geestelijk en fysiek benadelen. Berouw en bekering maken het voor ons mogelijk, geleid door Gods wet en Gods Geest, een *verstandig gebruik* te maken van Gods fysieke schepping.

3. Is een zich overgeven aan God iets dat diep nadenken vereist? Moeten wij eerst "de kosten berekenen" – beseffen wat echt vereist is om zich aan God over te geven? Lucas 14:27-30.

### Pas op voor valse bekering

Bekering is een vereiste stap naar behoud – het binnengaan van het Koninkrijk van God. Echte bekering is een zaak van zowel het verstand als het gevoel. Het is een diep besef dat ons denken, spreken en leven in strijd was met Gods wet en dat dat niet langer zo moet zijn!

1. Kan men Christus *vereren*, Hem als "Heer" erkennen en desondanks zijn Koninkrijk niet binnengaan? Mattheüs 7:21. Hoe kan men Christus

nog meer vereren en toch bij zijn komst niet uit God geboren worden? Mattheüs 15:7-9. *Wie zullen Gods Koninkrijk wel binnengaan? Laatste gedeelte van Mattheüs 7:21.*

OPMERKING: Let op wat Jezus nog meer zei over mensen die Hem vereren zonder Gods geboden te houden: "Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. ... Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden." (Marcus 7:7-9)

De natuurlijke mens doet bijna alles liever dan zich aan God overgeven. Zijn natuurlijk denken (Jeremia 17:9; Romeinen 8:7-8) komt in opstand bij de gedachte om zich aan Gods wet te onderwerpen. Sommigen stellen hun eigen opvattingen en tradities in de plaats van Gods wet. Anderen beweren dat Gods wet heeft afgedaan en bedriegen zichzelf door te denken dat ze behoud kunnen krijgen door alleen maar in Christus als hun Verlosser te *geloven*.

De menselijke natuur wil goed *zijn*, maar niet persé goed *doen*! Men zegt vaak: "Wel, dit is de manier waarop ik het bekijk" – waarmee men zijn *eigen* opvatting over gerechtigheid boven die van de Bijbel plaatst. Als hun iets "juist lijkt" wordt het voor hen wet. Dat is *eigengerechtigheid*.

Een andere manier waarop Satan miljoenen mensen ten aanzien van bekering en behoud heeft misleid, is boetedoening. Uw Bijbel laat duidelijk zien dat door goede werken, hoe omvangrijk ook, geen vergeving van zonden kan worden verkregen. Zelfs de offerwetten van het Oude Testament konden geen volledige geestelijke vergeving en geen zuiver geweten bewerkstelligen. Ze waren slechts een symbolische voorafschaduw van het uiteindelijke offer voor de zonde – Jezus Christus, die veel later zou komen om voor de zonden van de mensheid te sterven (Hebreeën 9:9-14; 10:4-10).

De enige manier waarop Christus' offer kan worden toegepast om onze zonden uit te wissen, is het aanvaarden van dat offer, het opgeven van ons vroegere leven van ongehoorzaamheid en het overgaan tot gehoorzaamheid aan God. Dat is ware bekering!

2. Wat zegt Jesaja 64:6 over eigengerechtigheid? En wat zei Jezus over hen die "van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren"? Lucas 18:9-14.

3. Hoe beschreef de apostel Paulus de samenleving waarin we in deze tijd leven? 2 Timotheüs 3:1-5, in het bijzonder vers 5.

OPMERKING: Veel mensen zeggen godsdienstig te zijn – ze gaan naar de kerk – maar dat is slechts een "schijn van godsvrucht". Zij hangen de opvattingen en gewoonten aan die deze wereld hebben gemaakt tot wat zij is – "de tegenwoordige

boze wereld" (Galaten 1:4).

God eist van ons een volledige ommekeer. Met andere woorden God wil dat wij ophouden de wegen te volgen die naar menselijke redenering juist lijken en dat wij een volledige ommezwaai maken om Gods levenswijze zoals die in de Bijbel geopenbaard is, te volgen!

4. Wat zegt God nog meer over deze tegenwoordige boze wereld waar we allemaal deel van hebben uitgemaakt? 1 Johannes 2:15-17. Wat zouden we moeten doen? Openbaring 18:4; Romeinen 12:2.

OPMERKING: Dit is het beginpunt van de weg naar behoud. God geeft ons de opdracht *uit* deze wereld te komen en haar verkeerde wegen *op te geven*. Door ons niet langer te conformeren aan haar wegen die tegen Gods weg ingaan, gaan we – door de Heilige Geest toe te laten ons denken te vernieuwen – meer en meer op Christus lijken.

5. Wat is het gevolg van de droefheid of "inkeer" van deze wereld? Laatste deel van 2 Corinthiërs 7:10. Wat voor soort droefheid inzake de zonde aanvaardt God wel en waartoe leidt die? Vers 9, eerste deel van vers 10 en vers 11.

OPMERKING: Het wordt algemeen aangenomen dat bekering slechts een tijdelijk gevoel van berouw is over begane fouten, zonder dat daarbij sprake is van een werkelijke verandering van iemands levenswijze. Een dergelijke "bekering" is echter helemaal geen bekering. Die is voor God onaanvaardbaar en leidt slechts tot de dood.

Echte bekering is veel meer dan een tijdelijke, emotionele "ervaring". Echte bekering – "droefheid naar Gods wil" – brengt in ons denken en doen een totale en duurzame ommekeer teweeg!

### **Win de strijd van de christen!**

Allen die tot de christelijke levenswijze worden geroepen, worden met drie dodelijke vijanden geconfronteerd, waarvan elk eropuit is ons te *ontmoedigen* in onze pogingen de zonde te overwinnen en het karakter van God te ontwikkelen.

Deze dodelijke vijanden kunnen tussen God en ons komen te staan – ons van God gaan scheiden. Zij proberen in ons denken een wig te drijven die kan groeien en die ons – indien we dat toestaan – geleidelijk afscheidt van de leiding en de kracht van Gods Heilige Geest en het geloof van Jezus Christus.

Deze dodelijke vijanden *moeten* worden verslagen en God vertelt ons *hoe* wij dat moeten doen!

1. Laat Paulus zien dat er voor het leiden van een christelijk leven inspanning nodig is, dat het de moeite waard is te *vechten voor* het eeuwige leven, opdat het ons niet ontglipt? 1 Timotheüs 6:12; 1:18-19; 2 Timotheüs 2:3-4.

2. Volgde Paulus *standvastig* Gods levenswijze

– wist hij kort voor zijn dood dat hij de strijd van de christen gewonnen had? 2 Timotheüs 4:6-8.

3. Hebben wij tegen fysieke legers te strijden? Of is het een *geestelijke* strijd? 2 Corinthiërs 10:3-4. Waartegen moeten wij precies vechten? Vers 5.

OPMERKING: De eerste vijand in onze dagelijkse strijd is onze menselijke natuur met haar goddeloze eigenschappen (Galaten 5:19-21). Deze natuur is de oorzaak van onze bedrieglijke redeneringen (Jeremia 17:9). Ze spoort ons aan te *zondigen* – Gods geestelijke wet te overtreden – en snijdt ons daardoor van God af. Verkeerde gewoonten en impulsen kunnen ons geestelijk vernietigen, tenzij we ze *weerstaan*.

4. Wat is onze tweede dodelijke vijand? Galaten 1:4. Wat behoort onze houding te zijn tegenover het maatschappelijke systeem van deze wereld met haar aantrekkingskracht en schone schijn, haar statusdrang en haar verlokkingen? 1 Johannes 2:15-17.

OPMERKING: De apostel Johannes verwees naar de samenleving van deze wereld, waarvan zoveel is gebouwd op en wordt gemotiveerd door ijdelheid, eigenbelang, begeerte en hebzucht. Daar de meeste mensen geestelijk misleid zijn (Openbaring 12:9), zien zij niet in waarom zoveel van de gewoonten van de wereld in de ogen van God verkeerd zijn. Niettemin worden wij door de gewoonten van deze wereld voortdurend bestookt met verleidingen die ons kunnen wegvoeren van het volgen van Christus!

5. Moeten wij ernaar streven het kwaad dat in de wereld is te mijden? 2 Corinthiërs 6:14-18; Openbaring 18:4. Betekent dit dat wij uit de bewoonde wereld moeten wegtrekken? Johannes 17:15-18. Let vooral op het eerste deel van vers 15.

OPMERKING: Christus' gebed in Johannes 17 laat zien dat God niet verwacht dat wij de bergen of de woestijnen intrekken teneinde aan de verlokkingen van de wereld te ontkomen! In plaats daarvan moeten wij ernaar streven ons *geestelijk* af te zonderen door te weigeren aan de zonden van de wereld deel te nemen.

Van jongsaf aan nemen wij over wat anderen ons door hun onderricht of hun voorbeeld leren. De meeste van de gebruiken van de samenleving hebben wij doorgaans zonder deze ter discussie te stellen als vanzelfsprekend aanvaard. Nu wij echter kennismaken met Gods levenswijze, moeten wij ons gewetensvol toelagen op ons nieuwe leven in Christus. Paulus zei: "Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de *vernieuwing van uw denken*, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene" (Romeinen 12:2).

Tenzij we ons niet langer voegen naar de wereld, zullen we niet groeien in het karakter van Christus of geestelijk overwinnen. De vele valstrik-

ken in de wereld kunnen vergeleken worden met een hindernisbaan die voor een goede soldaat in opleiding een uitdaging vormt en hem versterkt. We moeten leren die hindernissen te nemen.

6. Heeft men altijd waardering voor wie volgens de wet van God probeert te leven? 1 Petrus 4:3-4; Johannes 15:18-20; 16:33. Hoe moeten wij reageren op degenen die vijandig staan tegenover ons verlangen om Christus te volgen? Mattheüs 5:43-47; Romeinen 12:20-21.

OPMERKING: In deze tijd roept God nog niet iedereen. Sommigen vervolgen en bespotten mischien degenen die Gods levenswijze aanhangen. Toch zijn ook zij potentiële zonen van God en moeten we hen *liefhebben*! God zal uiteindelijk ook hen voor zijn waarheid ontvankelijk maken, opdat ook zij zich kunnen bekeren, zoals wordt uitgebeeld door de laatste fase van Gods basisplan.

7. Wat of wie is de derde belangrijke vijand van iedere christen? 1 Petrus 5:8-9. Is Satan uiteindelijk verantwoordelijk voor al het kwaad in de wereld? 2 Corinthiërs 4:4; Efeziërs 2:1-3. Heeft hij als onzichtbare heerser de hele wereld misleid? Openbaring 12:9.

OPMERKING: Satan de duivel onttaarde in zijn denken en ontwikkelde op die manier zijn zondige natuur, die hij sinds Adam en Eva altijd naar de mensheid heeft "uitgezonden".

De mens heeft nietsvermoedend Satans natuur verworven; we noemen deze natuur de "menselijke natuur". Deze natuurlijke toestand van ons denken, het vleeselijk gerichte denken, "is vijandschap tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet" (Romeinen 8:7).

Maar als de Heilige Geest van God eenmaal aan ons denken is toegevoegd, hebben we toegang tot de geestelijke kracht om de houdingen van zelfgerichtheid, lust, begeerte, ijdelheid, jaloezie, naijver, wrok, wedijver, twist, bitterheid en haat te weerstaan, houdingen die door Satan geestelijk naar ons denken worden uitgezonden.

Niemand wordt gedwongen deze dagelijkse impulsen van Satan te volgen. Maar argeloze mensen doen dat wel, zonder het te beseffen, zonder zich bewust te zijn van wat er in hun geest plaatsvindt. De meeste mensen laten zich eenvoudig meeslepen door emoties en ingevingen die veelal tot uitdrukking komen in "werken van het vlees" en het najagen van ijdele dingen (Galaten 5:19-21).

Zo werkt Satan, de "god van deze wereld", de "overste van de macht der lucht", overal ter wereld feitelijk "in" (Efeziërs 2:2) het denken van nietsvermoedende mensen. Daarom is de wereld in deze tijd zo door en door misleid!

8. Ook na onze verwekking door Gods Heilige Geest blijft Satan pogen ons te misleiden, ons af te

leiden van Christus en Zijn levenswijze. Waarvoor waarschuwde Paulus de christenen van Corinthe? 2 Corinthe 11:2-4, 13-15. Begonnen in Paulus' dagen sommige christenen opnieuw ten prooi te vallen aan de misleidingen van de valse dienaren van de duivel? Galaten 1:6-8; 3:1

OPMERKING: Bekerings beschermt ons niet tegen wat er op Satans "golflengte" op ons afkomt. Hij blijft zijn houdingen naar ons denken uitzenden in een poging ons geestelijk ten val te brengen. Als Jezus sprak over overwinnen, bedoelde Hij het overwinnen van de levenswijze van Satan.

Wie zich van Satans levenswijze hebben afgekeerd, vechten om zijn subtiele aandring te overwinnen en streven ernaar trouw te blijven aan Gods levenswijze – de weg van Gods bestuur. Dat zijn de mensen die Satan haat. Hij is er in het bijzonder in geïnteresseerd hen te vernietigen! Maar met Gods bescherming en in toom houdende macht over Satan, die Hij ons belooft te geven als we dicht bij Hem blijven, kunnen wij overwinnen!

Om te kwalificeren het bestuur van God te herstellen en over alle naties te regeren, moest ook Jezus Christus de zwaarste verzoeken van Satan weerstaan. Merk op hoe de duivel Jezus Christus probeerde te misleiden en te beïnvloeden zodat Hij zou zondigen.

**9.** Hoe trachtte de duivel – nadat Jezus had gevestigd en uitermate hongerig was – in te spelen op zowel de menselijke ijdelheid als de honger? Mattheüs 4:1-3. En hoe op het menselijk verlangen naar aanzien, roem en macht? De verzen 5-9. Wat waren Jezus' directe antwoorden daarop? De verzen 4, 7 en 10. Wat was het resultaat van deze geestelijke strijd? Vers 11.

OPMERKING: Jezus overwon de duivel. Hij bood weerstand aan Satan, versloeg hem en toonde zich meester over hem! Toen hij de duivel beval weg te gaan zag Satan zich genoodzaakt Hem te gehoorzamen. Hij sloop weg, verslagen in deze superieure, geestelijke krachtmeting.

Christus overwon de list van de duivel door het woord van God. Hij antwoordde op elk van de verzoeken van de duivel door het schriftgedeelte aan te halen dat in die situatie van toepassing was. Hij kende het woord van God door en door. Hij kende Gods wil. En Hij gehoorzaamde die. Daarom kon de duivel Hem niet misleiden!

**10.** Moeten wij in deze tijd de duivel ook weerstaan met de waarheid die God ons heeft geopenbaard? 1 Petrus 5:9. Wat moet de duivel doen als wij standvastig weerstand bieden? Jacobus 4:7.

**11.** Welke instructies geeft God ons via Paulus voor de strijd tegen de ingevingen en de houdingen van de duivel? Efeziërs 6:10-12. Wat moeten wij aandoen om die geestelijke strijd te kunnen voeren? De verzen 11 en 13. Waaruit bestaat Gods geeste-

lijke wapenrusting? De verzen 14-17.

OPMERKING: Wij moeten ons omgorden met de geopenbaarde "waarheid" van God (Johannes 17:17), zodat wij niet misleid kunnen worden, en wij moeten ons bekleden met het "pantser der gerechtigheid" dat bestaat uit het onderhouden van Gods wet (Psalm 119:172).

Onze voeten moeten worden geschoeid "met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes" – wij moeten actief ons aandeel uitvoeren in de verkondiging van de boodschap van het spoedig komende Koninkrijk van God dat hier op aarde zal heersen en vrede tot stand zal brengen.

Het "schild des geloofs" beschermt ons tegen de aanvallen en verlokkingen van Satan. Dit is niet ons eigen menselijke geloof, maar het geloof van Jezus Christus dat in ons kan zijn (Galaten 2:20, Statenvertaling; Openbaring 14:12). Christus' geloof wordt ons gegeven door Gods Heilige Geest (Galaten 5:22).

De "helm des heils" (Efeziërs 6:17) houdt ons op de juiste manier op ons geestelijke doel gericht. Het is de kennis van Gods ontzagwekkende doel met de mens – uit de Geest geboren leden van de familie van God worden!

Het "zwaard des Geestes" heeft betrekking op het geschreven woord van God (Hebreeën 4:12). Het is het enige aanvalswapen in de strijd tegen de invloed van de duivel. Om dit wapen op de juiste wijze te hanteren moeten wij de Bijbel bestuderen om Gods wil en beloften te leren kennen.

**12.** Wat is volgens Paulus nog meer noodzakelijk om de christelijke strijd te winnen? Efeziërs 6:18-20.

OPMERKING: Wij moeten door aanhoudend gebed dichter tot God komen (1 Thessalonicenzen 5:17), bidden voor heel Gods volk, voor het werk van Gods kerk en voor onze eigen behoeften.

Dit is de methode om Satan met succes te overwinnen en hem te dwingen van ons te vlieden. Dit is de volmaakte strategie om de menselijke natuur en de zondige aantrekkingskracht van de wereld, beide geïnspireerd door de aartsvijand van God, te verslaan.

We hebben met een voortdurende geestelijke strijd vandoen. Maar met het woord van God als zwaard en Zijn wapenrusting als bescherming, zullen wij, als wij tot het einde toe volharden, erin slagen alle drie de dodelijke vijanden te overwinnen!

### U kunt overwinnen

Wanneer wij eenmaal – door onderdompeling – gedoopt zijn beginnen wij met een nieuwe en spannende levenswijze. God weet evenwel dat wij nog steeds kunnen en zullen zondigen (1 Johannes 1:8-9). Maar onze barmhartige God belooft ons te vergeven als wij berouw hebben; Hij zal ons dan ver-

sterken zodat we kunnen blijven overwinnen en eeuwig leven zullen ontvangen in Zijn glorierijke Koninkrijk.

Maar precies hoe is het mogelijk om te blijven overwinnen, te blijven doorgaan op weg naar het eeuwige doel, te streven naar het ontwikkelen van het volmaakte, heilige en rechtvaardige karakter van Jezus Christus om in Gods familie geboren te worden? Dat is mogelijk door het geloof van Christus – "Christus in u, de hoop der heerlijkheid" (Colossenzen 1:27, vertaling Voorhoeve en Willibrord vertaling; niet "Christus onder u" zoals de NBG en de Statenvertaling hebben vertaald). Paulus zei: "Ik vermag alle dingen [het overwinnen van elke beproeving, test, moeite of zonde] in Hem, die mij kracht geeft" (Filippenzen 4:13).

Dat is de manier waarop ook wij het kunnen!

Ja, door Christus kunnen we God behagen, Zijn wet vervullen en overwinnen! Laten we nu door-nemen hoe we dat kunnen doen.

1. Zei de apostel Paulus, geïnspireerd door Gods Heilige Geest, dat wij ons eigen behoud moeten "bewerken"? Filippenzen 2:12. Schenk ook aandacht aan 2 Petrus 1:10.

OPMERKING: Na onze geestelijke verwekking is er iets dat we moeten gaan doen en voor de rest van ons natuurlijke leven moeten blijven doen. Het christelijke leven brengt "werken" – iets doen – met zich mee! Christenen moeten zich inspannen om te overwinnen. Christus zei: "Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook" (Johannes 5:17). Gods manier van leven is er een van productiviteit, groei en opwindende uitdagingen.

2. Kunnen we ons behoud door onze werken verdienen? Romeinen 6:23; Filippenzen 2:13; Efeziërs 2:8-9.

OPMERKING: Eeuwig leven is een gave van God. We kunnen door onze werken geen behoud verdienen. Desondanks moet de christen zijn of haar deel doen.

We moeten de gewoonten en zonden die ons tot slaaf maken, wegdoen. We moeten goddeloze gewoonten en gedachten die uiteindelijk tot de eeuwige dood leiden, overwinnen (Romeinen 6:23). Maar hoe? Het is onmogelijk de invloeden van de wereld, het vlees en de duivel door alleen maar menselijke kracht te overwinnen.

3. Ondervond Paulus in zijn leven als christen veel teleurstellingen in zijn streven zijn natuur te overwinnen? Lees Romeinen 7:7-26; let speciaal op de verzen 15, 19 en 23.

OPMERKING: Paulus ontdekte dat als hij zijn menselijke natuur poogde te weerstaan, slechte gewoonten en zonden zich niet gemakkelijk lieten verdrijven. In feite merkte hij, dat als zijn aandacht zich richtte op het uitroeien van zijn zonden, deze des te duidelijker aan de dag leken te treden.

Daarom riep hij uit: "Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?" (vers 24).

Uiteindelijk heeft Paulus de strijd gewonnen. Kort voor zijn dood schreef hij aan Timotheüs: "Het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage [de dag van de opstanding bij Christus' wederkomst] de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad" (2 Timotheüs 4:6-8).

Let op hoe Paulus erin slaagde te overwinnen.

4. Wat is de sleutel tot de overwinning als christen? Filippenzen 4:13; Johannes 15:5; 1 Johannes 4:4; Romeinen 8:37.

OPMERKING: Jezus Christus, die Satan reeds heeft verslagen en Zich daardoor kwalificeerde de "Koning der koningen en Heer der heren" te worden, zal christenen helpen Satan en de invloeden van deze wereld door de Heilige Geest te overwinnen! Hij zei Zijn discipelen goede moed te houden, omdat Hij de wereld had overwonnen (Johannes 16:33). Johannes getuigt bovendien dat Degene die door de Geest van God in iedere echte christen woont, groter is dan Satan (1 Johannes 4:4).

5. Maar zei Jezus niet dat Hij van Zichzelf niets kon doen? Johannes 5:30.

OPMERKING: Zelfs de Zoon van God zei dat Hij *niets* (geen *geestelijke* werken) kon doen door Zijn eigen menselijke kracht. Als Christus, toen Hij in het vlees was, geen geloof in Zichzelf had, hoeveel minder kunnen wij dan niet bewerkstelligen door op onszelf te vertrouwen?

Weinigen beseffen dat Christus' gehoorzaamheid en zelfs de wonderen die Hij deed, niet gedaan werden door een of andere bovennatuurlijke kracht van Hemzelf. Al Zijn geestelijke werken werden gedaan door geloof in de macht van God.

6. Wat was de bron van Christus' dynamische geloof? Johannes 14:10-11.

OPMERKING: De Vader die door de Heilige Geest in Jezus woonde, maakte het Hem mogelijk aan Gods wet gehoorzaam te zijn! Christus had het geloof van God.

7. Moeten christenen uit geloof leven? Hebreeën 10:38; Romeinen 1:17. Maar is het hebben van geloof in God het enige dat nodig is? Romeinen 3:31. Is geloof zonder gehoorzaamheid aan God een dood geloof? Jacobus 2:20-22.

OPMERKING: De Bijbel laat zien dat wij een aandeel hebben in het proces van behoud. Desondanks geloven veel belijdende christenen dat Jezus Gods wet in onze plaats gehoorzaamde. Maar een christen is niet vrijgesteld van overwinnen, groeien in geestelijk karakter en volharden ondanks tegen-



stand of verleiding op te geven. De Bijbel maakt het duidelijk dat het hebben van geloof ons niet vrijstelt van het doen van geestelijke werken.

Dit is een groot geheimenis voor hen die Gods doel en plan van behoud niet begrijpen. Daar we deze dingen moeten doen om behouden te worden en toch niet in staat zijn ze uit onszelf te doen, zijn velen tot de conclusie gekomen dat God Jezus zond om het allemaal voor ons te doen. Niets is verder van de waarheid!

Het antwoord is de sleutel tot behoud. Het is geloof. Geloof in Gods macht – hetzelfde soort levend geloof dat Jezus had!

**8.** Door wiens geloof wordt de "gerechtigheid" van een christen – zijn gehoorzaamheid aan Gods geestelijke wet – mogelijk gemaakt? Openbaring 14:12.

OPMERKING: De door de Geest verwekte christenen hebben het "geloof van Jezus". Het is niet slechts *ons* geloof in Hem, maar Zijn geloof – het geloof waardoor Hij Gods wetten hield – dat nu in ons is geplaatst en in ons tot uiting komt!

**9.** Noemt de Bijbel Jezus de leidsman en voleinder van ons geloof? Hebrëeën 12:2-4.

OPMERKING: Een nauwkeuriger vertaling van de woorden "leidsman en voleinder" is "pionier en vervolmaker". Als onze Pionier wees Jezus de weg, waarin Hij ONS het superieure voorbeeld gaf van levend geloof. Maar Jezus vervolmaakt ook Zijn geloof *in* ons! Hier volgt de manier waarop dat gebeurt.

**10.** Verklaarde de apostel Paulus dat Christus in hem leefde? Galaten 2:20. Hoe leefde Christus in hem? Filippenzen 2:5; Romeinen 8:9-10. Liet Paulus zich in zijn leven leiden door het geloof van Christus dat in hem was? Nogmaals Galaten 2:20 (Statenvertaling).

OPMERKING: Paulus leefde niet uit zijn eigen geloof. De geest van Christus woonde door de Heilige Geest in Paulus. En de Geest van God plantte in Paulus' geest hetzelfde geloof dat in uw geest kan komen! Dit geloof – het geloof van Christus – zal u in staat stellen een leven van overwinnen te leiden zoals Paulus dat deed.

**11.** Is het geloof van Jezus Christus, waardoor we eeuwig behoud ontvangen, een gave van God? Efeziërs 2:8-9. Is dit geloof een van de gevolgen van het hebben van de Heilige Geest? Galaten 5:22 (Statenvertaling).

OPMERKING: Het geloof dat behoud geeft, is het geloof van Christus. Ja, Christus' geloof – niet ons geloof. En Christus, die door Gods Geest in ons kan wonen, zal ons Zijn sterke geloof geven om zodoende onze geestelijke gehoorzaamheid en overwinning mogelijk te maken!

**12.** Wat moeten wij doen om de Heilige Geest en het geloof van Jezus Christus te ontvangen?

Handelingen 2:38. Moeten we bereid zijn God te gehoorzamen? Handelingen 5:32. En moeten we eerst geloof in Christus laten zien, voordat Hij ons Zijn geloof zal geven? Handelingen 20:21; Romeinen 1:17.

OPMERKING: God zal Zijn Heilige Geest en het daaruit voortvloeiende geloof van Christus alleen maar geven aan hen die voldoen aan deze voorafgaande voorwaarden. We moeten ons geloof, of ons vertrouwen, laten zien in het offer van Jezus Christus, die zijn bloed vergoot om de doodstraf die op onze zonden staat te ondergaan. Op grond van ons geloof in en onze aanvaarding van Christus als onze persoonlijke Verlosser is God door Zijn woord verplicht ons, na bekering en doop, Zijn Heilige Geest te geven.

**13.** Moet het geloof dat we krijgen met het ontvangen van Gods Heilige Geest, gaan groeien? 2 Thessalonicenzen 1:3.

OPMERKING: Geloof wordt niet volledig en volgroeid in ons denken geplant op het moment dat we de Geest van God ontvangen. Geloof moet groeien. Het moet worden gevoed, het heeft oefening en praktijk nodig. Dat geloof moet groeien door testen en door werken. Het moet een levend geloof worden.

We moeten onverbiddelijk doorgaan naar het doel van de geweldige roeping van God in Jezus Christus, streven naar de volmaaktheid van het karakter van God door het geloof van Christus – "Christus in ons, de hoop der heerlijkheid". En dat wordt allemaal bewerkstelligd doordat de Heilige Geest in ons woont en naarmate we die gebruiken.

We moeten Gods wet houden en een christelijk leven leiden alsof het allemaal van onze eigen inspanning afhangt, maar omdat "de geest gewillig is en het vlees zwak" voegt God datgene toe waartoe wij niet in staat zijn. Evenals Paulus, die zich van zijn beperkingen bewust was, kijken wij naar God voor de hulp om Zijn doel in ons te bewerkstelligen – "want als ik zwak ben, dan ben ik machtig" [in Christus] (2 Corintiërs 12:10).

Door Christus kunt ook u iedere zonde overwinnen, ieder obstakel te boven komen, iedere vijand verslaan en elke hindernis overwinnen die uw weg om deel van Gods familie te gaan uitmaken dreigt te blokkeren!

Bedenk dat de apostel Paulus Christus' vertrouwen uitstraalde. Hij was overtuigd! Hij was zeker! Paulus wandelde, sprak en leefde door de Heilige Geest in hem met Christus en de Vader. Hij had het geloof en de zekerheid van Jezus Christus.

Die kunt u ook hebben!

(Als u ons gratis boekje *Wat is geloof?* en onze overdruk van het artikel *How to Be an Overcomer [Hoe een overwinnaar te worden]* nog niet hebt gelezen, vergeet dan niet deze aan te vragen. Zij

voorzien in nog meer belangrijke details over geestelijke groei en overwinnen.)

### Waarom overwinnen zo belangrijk is

Zij die tot de christelijke levenswijze zijn geroepen, zijn geroepen tot een leven van groeien en overwinnen. Laten we begrijpen waarom dat zo belangrijk is en wat het vandoen heeft met de verantwoordelijkheden die de uit de Geest geboren christenen in het Koninkrijk van God zullen hebben.

1. Werd Jezus Christus volmaakt? Hebrëen 5:9; 2:9-10. Let in het bijzonder op het laatste deel van vers 10. Wat stelde Christus als doel voor Zijn echte volgelingen? Mattheüs 5:48. Aan wie moeten ze gelijkvormig worden? Efeziërs 4:13.

2. Moest Christus, zelfs al was Hij de Zoon van God en had Hij de Heilige Geest niet met mate (Johannes 3:34, Statenvertaling), toch gehoorzaamheid leren? Hebrëen 5:8-9. Overwon Christus en weerstond Hij verzoeken? Johannes 16:33; Hebrëen 4:15.

OPMERKING: Jezus Christus werd volmaakt door de beproevingen en testen van menselijke ervaring. Hij overwon de verzoeken van de duivel, Zijn vlees en de wereld om Hem heen. Ondanks tegenstand en verzoeken hield Hij Gods geboden volmaakt. Zodoende kon Hij de Verlosser van de mensheid worden en het voorbeeld van geestelijke volwassenheid.

3. Hoe belangrijk is overwinnen om deel te gaan uitmaken van het Koninkrijk van God en een beloning te ontvangen? Openbaring 2:7, 11, 17, 26-27; 3:5, 12, 21; 21:7.

OPMERKING: Door de zondige aantrekkingskracht van het vlees, de wereld en de duivel te overwinnen wordt ons geestelijk karakter volmaakt – bouwen we het karakter van God. En hoe meer we overwinnen, hoe groter de verantwoordelijkheid zal zijn die we – deel uitmakend van Christus' bestuur op aarde – zullen krijgen. Des te groter zal onze beloning zijn.

Echter niemand anders kan voor ons overwinnen. Het vergt het leveren van inspanning van onze kant, samen met de kracht van Gods Heilige Geest, om het type geestelijk gezinde en gemotiveerde persoon te worden die God in Zijn Koninkrijk kan gebruiken.

4. Is overwinnen iets dat eenmalig in zijn totaliteit plaatsvindt of is het een levenslang proces? Mattheüs 24:13, 45-47.

OPMERKING: Het streven om het geestelijke karakter van Christus te ontwikkelen is een proces van *overwinnen* door het hele christelijke leven heen. Zij die tot het einde blijven overwinnen – die bij Christus' wederkomst (of bij hun dood, als die

zich eerder aandient) nog steeds groeien – zullen Gods Koninkrijk beërven en een beloning ontvangen!

5. Laat 2 Petrus 1:5-9 de noodzaak zien van voortdurende groei in de deugden van christelijk karakter, zolang als iemand leeft? Impliceren de verzen 10 en 11 dat zij die niet blijven groeien en overwinnen, Gods Koninkrijk niet zullen binnengaan?

### Kwalificeren om met Christus te heersen

1. Door welk principe kan iemand met gewone bekwaamheden zich kwalificeren om in het Koninkrijk van God een veel grotere verantwoordelijkheid te dragen? Lucas 16:10.

OPMERKING: We leren te heersen door *trouw* – consciëntieus – te zijn in alles wat we doen. We moeten de principes en wetten die we uit Gods woord leren in ons dagelijks leven in praktijk brengen. Zelfs iemand die van zichzelf denkt maar beperkte bekwaamheden en natuurlijke talenten te hebben, kan zich kwalificeren om in Gods Koninkrijk te heersen. We leren in de wereld van morgen te heersen door in deze tijd te leren onze eigen zaken te beheren en onze eigen verantwoordelijkheden uit te oefenen, hoe klein die ook mogen zijn.

God doet niet aan aanzien der persoons (Romeinen 2:11; Galaten 3:28). Of we als man of vrouw geboren werden heeft geen invloed op onze beloning in Gods Koninkrijk. Onze toekomstige beloning wordt bepaald door onze werken in dit leven. Bedenk dat we door Gods genade Zijn Koninkrijk zullen binnengaan, want onsterfelijkheid is een gave van God. Maar door onze werken kwalificeren we ons voor een functie met verantwoordelijkheid – een gelegenheid tot meer dienen, tot meer goeddoen – als we eenmaal in Gods heersende Familie geboren zijn.

Maar om te kwalificeren – op de juiste wijze getraind worden – tot dienen en onderwijzen in de wereld van morgen moeten we *nu* leren dienen en onderwijzen.

De *enige* reden dat iemand nu tot behoud geroepen wordt, is zich te kwalificeren om tijdens het Millennium en de periode van het oordeel van de grote witte troon te helpen de miljarden mensen te roepen en tot behoud te brengen. God heeft niet bepaalde personen uitgezocht om speciale gunsten te ontvangen.

Het christelijke leven is daarom een leven van voorbereiding op een geweldig dienen in de wereld van morgen. De door de Geest verwekte christenen zijn nu in training om te helpen de wereld Gods levenswijze te onderwijzen en het bestuur van God ten goede van de mensheid uit te oefenen!

## **Bent u bezig zich voor die taak te kwalificeren?**

U werd geboren met het ontzagwekkende potentieel deel te gaan uitmaken van de familie van God die over het hele universum regeert – en, als God u nu roept, een aandeel te leveren in het besturen, onderwijzen en leiden van de wereld in het Millennium en in de periode van het oordeel van de grote witte troon. En daarna tot in alle eeuwigheid te helpen met het besturen van het hele universum!

Dit is het ongelooflijke, menselijke potentieel, de ontzagwekkende bestemming die God heeft weggelegd voor hen die deel zullen gaan uitmaken van Zijn familie!

Bent u van start gegaan met dit proces van behoud op weg naar dit fantastische doel? Analyseer uw leven en karakter. Bent u God gaan gehoorzamen? Groeit u geestelijk? Groeit u in zelfbeheersing? Groeit u in het vermogen verkeerde verlangens, zelfzuchtige motieven of ijdelheid in toom te houden? Vervangt u verkeerde gewoonten en houdingen door de juiste gedachten en handelingen?

Als u nog niet van start bent gegaan om zelfs de kleine vermogens waarover u beschikt – uw humeur, uw stem, uw hartstochten en gevoelens, uw inkomen – te beheersen en constructief aan te sturen, hoe kan God u dan veel grotere verantwoordelijkheden toevertrouwen in het Koninkrijk van God? Als u niet trouw bent in het gebruik van uw huidige inkomen, wie zal dan de ware rijkdommen en de grote macht van God aan uw zorg toevertrouwen?

Vraag God voor het begrip en de wijsheid om de vergelijkenderwijs kleine krachten, vermogens en verantwoordelijkheden waarover u nu de beschik-

king hebt, op de juiste wijze te gebruiken en te sturen, zodat u een trouwe en productieve dienaar van God kunt zijn.

Streef ernaar trouw te zijn in wat God u reeds gegeven heeft, zodat Christus op zekere dag tegen u kan zeggen: "Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen" (Mattheüs 25:21).

Dit leven biedt ons de gelegenheid te worden opgeleid. We leren te heersen door onze verantwoordelijkheden trouw uit te oefenen en door over onszelf te leren heersen terwijl we een christelijke levenswijze leiden.

De voorbereiding tot heersen in Gods Koninkrijk begint met u nu te onderwerpen aan Zijn bestuur. God zal niemand behoud geven die Hij niet bestuurt (Lucas 19:27). Leer dus Gods wetten. Bestudeer ze. Mediteer erover. Leef ernaar. En groei in het karakter van God met de kracht van Gods Heilige Geest door Hem te gehoorzamen en de verzoeken van de wereld en de invloed van Satan te overwinnen.

Zoek God door in gebed en bijbelstudie dichter tot Hem te naderen. Groei geestelijk. *Verander!* Bouw voortdurend aan het karakter van God, tot aan uw dood of tot het moment dat Jezus Christus terugkeert en uw zwakke, fysieke lichaam in één ogenblik verandert in een krachtig, zondeloos, verheerlijkt geestelijk lichaam (Filippenzen 3:20-21). Dan zult u gereed zijn om met Christus te heersen – uw ontzagwekkende bestemming te vervullen om te helpen over de aarde en het universum daaromheen te heersen als lid van de familie van God!

Het is een adembenemende, opwindende, ongelooflijke roeping! Een heerlijke, fantastische toekomst! Bent u *begonnen* aan die goddelijke roeping gehoor te geven?

# Ambassador College Bijbelcursus

## Index van onderwerpen (Les 1 – 32)

Onderwerp	Lesnummer	Onderwerp	Lesnummer
Aarde, beloning voor hen die behouden worden	7	Kerstmis	31
Aarde, zonde der engelen	14	Koninkrijk van God	4,7,12,18,20,23,24,30
ruïneert de		Laatste Grote Dag	12,23,31
Adam en Eva	9,11,13,14,21,27	Lazarus en de rijke man	6
Armageddon	3,28	Logos	8,13,22
Avond, de meest	26	Loofhutten	12,23,30
gedenkwaardige		Lucifer	13,14
Basisplan van God	22,23	Melchizedek	12,13
Beest en valse profeet	3,6,28,31	Mens, wat is de	5,8,15,22
Behoud, plan van	12,21,23,27,30,31	Menselijk denken	5,9,15
Behoud, stappen op weg naar	9,10,20,32	Menselijk potentieel	8,11,12,13,20,22
Bekeringsproces	9,10,11,12	Menselijke geest	5,15
Beloning voor hen die behouden worden	7,20	Menselijke natuur	9,12,32
Berouw	9,32	Millennium	4,12,16,20,21,23,24,30
Bestuur van God	1,13,14,18,20,30	Moordenaar aan het kruis	7,10
Bijbel	1,4,15	Nederigheid	12,23,25,29
Bruid van Christus	17,19,22,27,30	Nieuwe hemelen en aarde	7,13,31
Christelijke levenswijze	12	Nieuwe Jeruzalem	7,31
Christus' offer	7,12,23,25,29	Offeranden, wetten op de	9,17,29
Christus' wederkomst	2,3,12,23,28	Ongezuurde Broden	12,23,25,26
Christus, de tweede Adam	13,14	Onsterfelijke ziel	5,15
Christus, de Verlosser	15,25,29	Onvergeeflijke zonde	6,21,31
Christus, eerstgeboren Zoon	8,11,22	Oordelen	6,12,16,21,23,31
Christus, Hogepriester	12,29	Opname der gemeente	3
Dag des Heren	2,3,28	Opstanding, eerste	5,7,8,12,15,23,28
Demonen	14,29	Opstanding, tweede	6,12,16,21,23,31
Dood	5,15	Opstanding, derde	6,12,21,23,31
Doop, door onderdompeling	10	Opvoeding, echte	4
Drie-eenheid	8,13	Overwinnen	12,26,32
Dualiteitsprincipe	13	Pascha	12,17,23,25
Eerstelingen	12,21,23,27,28	Pasen	25,31
Eeuwig leven	5,7,11,12,22	Pinksteren	11,12,23,27
Einde der wereld	1,2,3	Plaats van veiligheid	3,14,28
Elia, die komen zal	18,27	Plan van God	1,12
Elohim	8,13,20,22	Poel des vuurs	5,6,10,12,15,23,31
Engelen	13,14,22	Predestinatie	21
Evangelie	1,18	Romeinse Rijk, herleving van	3,18,28
Evolutie	13	het	
Feesttijden en heilige dagen	12,23,25-31	Sabbat	12,23,24
Gebed	12,15,32	Satan	6,9,12,13,14,19,21,23,29
Geestelijke groei	8,11,12,15,19,22,32	Testament	7,17
Geestelijke oogsten	12,23,27,28,30,31	Tien geboden	9,12,17
Geloof	11,12,24,32	Tienden geven	12
Genezing	12,23,25	Trompetplagen	3,12,23,28
God, de natuur van	8,11,13	Trompetten	12,23,28
God, Zich aan het voortplanten	8,13,22,23	Twee bomen	9,11,13,27
Godfamilie	8,13,20,22	Tweede dood	12,15,23,31
Grote opdracht	3,14,18,19,27,28	Utopia op aarde	4,30
Grote verdrukking	1,2,3,28	Vasten	12,23,29
Gruwel der verwoesting	2,3	Verbonden, Oud en Nieuw	16,17,27
Handoplegging	10	Verwekking, geestelijke	8,19
Heersen, opleiding om te	12,19,20,22,27,32	Verzoening	12,23,29
Heidenen	4,7,16	Vier paarden	2
Heilige Geest	8,11,12,15,23,27,32	Voetwassing	12,23,25
Heilige kalender	23	Vrucht van de Geest	11
Hel, de waarheid over de	6	Wapenrusting Gods	12,14,32
Hemel, de waarheid over de	7	Wedergeboren	8,18
Huwelijk van het Lam	17,28,30	Wekelijkse cyclus	24
Israël, het geestelijke	16,17	Wereld, verblind	2,14,18,21,27,29,31
Israël, het oude	16,17,23,24,25,26	Wereldbestuur, Gods	1,4,18,30
Karakter	12,13,15,20,22,32	Werken, beloond naar	12,20,32
Kerk van God	11,16,17,18,19,27	Wet van God	9,12,13,17
Kerkbestuur	19	Wijn	12,23,25
		Zeven laatste plagen	28
		Zonde	9,12,17,23,26,29
		Zuurdesem	12,23,26