

Tecken på tidens ände – som endast är möjliga i vår tid.

Varje generation har sina domedagsprofeter som hävdar att tidens ände är alldeles runt hörnet. Kan Jesus komma tillbaka när som helst, eller måste särskilda händelser äga rum innan hans återkomst?

Gary Petty

Det har snart gått 2000 år sedan aposteln Johannes fick sin vision av Jesu Kristi återkomst, generationer har kommit och gått och mänskligheten överlever alltjämt. Jesus har ännu inte kommit tillbaka för att etablera sin faders rike. Böcker och filmer med temat "Lämnad kvar" som baserats på två författares syn på de händelser som kommer att leda upp till Kristi återkomst har visat sig vara väldigt populära och det i sig är ett bevis på denna tids fascination gällande tidens slut. Teologer, akademiker, evangeliskt troende, fundamentalister och sciencefictionfantaster debatterar den exakta tolkningen av Bibelns profetior, särskilt synerna i Uppenbarelseboken. Newsweek rapporterar att medan 36 % av amerikanerna tror att Uppenbarelseboken innehåller faktiska profetior om framtiden, så tror 47 % att den inte handlar om händelser som kommer att äga rum. I Europa känner ännu färre till att Uppenbarelseboken ens existerar. Samtidigt så hävdar skeptiker att de tecken på tidens ände som Bibeln beskriver helt enkelt är tillstånd som alltid existerat i världen. De påpekar att vi alltid sett krig och hört krigsrykten och upplevt jordbävningar och farsoter, sådant som beskrevs av Jesus i hans mest innehållsrika profetia (Matt 24; Mark 13; Luke 21). Medeltidens krig och digerdöd, den stora depressionen, förintelsen och 2: a världskrigets stora förödelse var alla katastrofala händelser som för vissa tycktes förebåda tidens ände. Under 1800-talet bildades Adventistsamfundet i USA med tron att Jesus skulle återkomma år 1844. Men trots allt är vi kvar här och tiden går vidare.

Jesu Kristi profetior om tidens ände

I den av Jesu profetior som vi nyss nämnt förutsade han ökande svårigheter som ska leda till stora katastrofala händelser som förebådar hans ankomst. Dessa slutliga händelser har ännu inte ägt rum. Deras fullbordande har endast varit möjliga under de senaste årtiondena. Tre viktiga profetiska händelser väntar på att uppfyllas och de har inte kunnat utspela sig förrän nu med den moderna tidens utveckling. Låt oss ta en snabb genomgång av dem.

1. Evangeliet skall förkunnas till hela världen.

I Matteusevangeliets 24-e kapitel talade Jesus om krig, epidemier, jordbävningar och förföljelser av hans anhängare. I vers 14 sade han, "Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma". Jesus sände ut sina lärjungar till att förkunna evangeliet genom hela det romerska riket. Men de nådde aldrig ut till hela världen. Under de århundraden som gått har det evangelium som Kristus kom med stundvis nästan dött ut, det har varit som en flämtande låga i en mörk värld. Tryckpressar som gjorde Bibeln tillgänglig för milliontals människor med olika språk och uppkomsten av massmedia och modern kommunikationsteknologi har endast nyligen gjort uppfyllelsen av denna profetia möjlig.

2. Världens förhållanden kommer att vara så katastrofala att utan Guds ingripande skulle mänskligheten dö ut.

I Matteusevangeliet 24:21-22 fällde Jesus några häpnadsväckande kommentarer. Han sade att tiden före hans återkomst kommer att vara så kaotisk och hemsk att den inte kommer att likna någon annan tid i historien. Han sade också att om han inte skulle komma tillbaka så skulle "ingen människa bli räddad", mänskligt liv skulle bli utplånat på jorden. Under historiens gång har människan upplevt fruktansvärda katastrofer, både från naturen och från mänskligheten själv. År 70 genomled det judiska folket av Jesu tid en nationell katastrof då romarna plundrade och förstörde Jerusalem. Enligt dåtida källor dog fler än en miljon människor. Dessa händelser bleknar dock i jämförelse med de milliontals människor som dog p.g.a. krig och pest som plågade 1300-talets Europa, eller med allt lidande och död under 1: a världskriget och den influensa epidemi som följde i dess spår, eller med de 50 miljoner som dog under 2: a världskriget. Men trots allt har inte självutplåning av mänskligheten varit möjlig tills produktion och lagring av kärn- och biologiska vapen började äga rum. Det var helt enkelt inte möjligt att förinta hela mänskligheten med spjut och svärd, flintläsgevär eller ens med maskingevär, pansarvagnar eller 500 kilos bomber. Endast efter det att vetenskapsmännen upptäckte den ofantliga energi som frigörs vid delandet av atomerna blev det möjligt att utsläcka allt liv på jorden. Förutom alla lagrade kärnvapen, finns det idag tillräckligt med biologiska vapen för att döda fler människor än alla farsoter genom tiderna har klarat av.

3. Återinförandet av offer i Jerusalem.

Jesus sade varnande till oss i Matteusevangeliet 24:15-19 att vi kommer att veta att slutet är väldigt nära då vi ser "den vanhelgande skändligheten" ... stå på helig plats". Den heliga platsen är sammankopplad med det historiska tempel som fanns i Jerusalem vilket symboliserade Guds tron. Att den är helig tyder på Guds närvaro. Bibliska profetior har ofta både en historisk och en framtida uppfyllelse, vilket betyder att en särskild profetia uppfylls mer än en gång. Vanligtvis äger händelserna först rum i en begränsad omfattning och därefter mera fullständigt. En del profetior har flera begränsade fullkomnanden. Den judiska befolkningen av Jesu tid fick till viss del uppleva fullkommandet av denna profetia genom förstörelsen av deras heliga tempel och altare i Jerusalem. Men detta avsnitt har att göra med verserna 21-22, vilka förebådar en tid som inte liknar någon annan tid i historien, en tid då, som ovan nämnts, mänskligheten bokstavligen kunde utrotas. Efter Jerusalems förstörelse år 70, skingrades det judiska folket genom hela Mellanöstern, Europa och till slut i den nya världen. Generationer av deras ättlingar längtade efter att kunna återvända till ett judiskt hemland och till att återuppbygga templet för att ära de hebreiska skrifternas Gud. Endast när den judiska staten kom till 1948 och då Jerusalem erövrades 1967 i sexdagarskriget blev det möjligt att återinföra offerandet. Profeten Daniel förutsade att offerandet skulle komma att återinföras i Jerusalem innan Messias kommer åter (Dan 12:11). Detta kräver en judisk närvaro och kontroll över den staden. Detta var inte möjligt år 1000, under reformationen eller ens år 1940. Men idag när den moderna staten Israel är etablerad är det till slut möjligt för denna profetia att uppfyllas.

De goda nyheterna

Under alla år av mänsklighetens historia är vi det första folk som lever i en tid då dessa händelser kan äga rum. Tiden före Jesu återkomst kommer att vara värre än Jerusalems förstörelse år 70, värre än händelserna under 1300-talet som dödade 25-30 % av Europas befolkning, och värre än de båda världskrigen under 1900-talet. De goda nyheterna är att Jesus själv lovar att komma tillbaka för att rädda oss från oss själva. Kristus återkomst kommer inte att vara lik hans första ankomst som en korsfäst frälsare, utan med sådan ära och kraft att alla folk i alla länder kommer att se honom. Vid den tiden kommer alla folk att få

höra basunen som pålyser att konungarnas Konung kommer för att upprätta sin Faders rike,
Guds rike, över hela jorden.